

bülten

MAYIS | MAI 2016
SAYI | AUSGABE 17

DİYANET İŞLERİ TÜRK İSLAM BİRLİĞİ (DİTİB) – TÜRKISCH-ISLAMISCHE UNION DER ANSTALT FÜR RELIGION e.V.

AYLIK BÜLTEN | MONATLICHE ZEITSCHRIFT

RAHMET VE MAĞFİRET
İKLİMİ ÜÇ AYLAR

DREI MONATE UND IHRE ATMOSPHÄRE
DER BARMHERZIGKEIT UND GNADE



KÖLN PORZ DİTİB MEVLANA CAMİİ
İBADETE AÇILDI



www.fluechtlingshilfe.ditib.de



“DİTİB Ensar ile Muharicun’u Buluşturuyor” DİTİB YARDIM KAMPANYASI

DİTİB-ZSU GmbH

Sigorta Acentası

koruyucu şemsiyeniz

- yangın
feuerversicherung
- şebeke suyu
leitungswasserversicherung
- fırtına dolu
sturm-hagelversicherung
- doğal afet
elementarversicherung
- iç huzursuzluk
innere unruheversicherung
- deprem
erdbebenversicherung
- sel baskını
überschwemmungversicherung
- bina mesuliyet
gebäudehaftpflichtversicherung
- dernek mesuliyet
vereinshaftpflichtversicherung



DİTİB-ZSU GmbH | Subbelrather Str. 17, 50823 Köln
Tel.: 0221-9922260 | info@zsu-gmbh.eu | www.zsu-gmbh.eu



6

**Eğitim, Araştırma ve
Yayın Hizmetleri
Müdürlüğü**

**Die Abteilung für
Bildung, Forschung
und Publikationen**



8

**Rahmet ve
Mağfiret İklimi
Üç Aylar**

**Drei Monate und Ihre
Atmosphäre der
Barmherzigkeit und Gnade**



10

**Fâtiḥ Sultan
Mehmet'in hocası
AKŞEMSEDDİN**

**Der Lehrer von
Fatih Sultan Mehmet
AKSEMSEDDIN**



14

**Günahlardan
Sakinmak**

**Sich von
Sünden enthalten**



16

**Karlsruhe - Kehl
DİTİB Merkez Camii**

**Karlsruhe - Kehl
DITIB Zentralmoschee**



20

**Birlikte Yaşama
Ahlaki**

**Die Kultur des
Zusammenlebens**



22

Haberler | Nachrichten

*“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın”
(Ali İmran, 3/103)*



Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
DİTİB Genel Başkanı
DITIB Bundesvorsitzender

Değerli Okurlar,

Rabbimizin bizlere sunduğu en önemli nimetlerden birisi zamandır. İnsanlığın hizmetine verilmiş zamanı değerlendirmek ve boşa geçirmemek, zamanı daha bereketli ve verimli kullanmak, kulluğun gereklerini yoğun olarak yerine getirebilmek için Yüce Allah’ın bizlere sunduğu bazı özel gün ve geceler vardır. İçerisinde bulunduğumuz günlerde, akıp giden zamanın önemli durakları olan ve içinde kandilleri barındıran, ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyizle de bunalan göntüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran mübarek gecelerle dolu üç aylar iklimini yaşıyoruz.

Feyzi ve bereketiyle kapımızı çalan ve kandilleriyle manevi dünyamızın zenginleşmesine vesile olan üç aylar iklimi, Regaib kandili ile başlamakta, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi ile zirveye ulaşmakta ve Ramazan bayramının idraki ile göntüllerimizi tatmin etmektedir.

Almanya’da yaşayan biz Müslümanlar, bu mübarek gün ve geceleri, cami derneklerimizde gerçekleştirilen programlarla idrak ediyor, küçük beldelerde ve büyük metropol şehirlerde bulunan birleşme noktalarımız olan camilerimizi dolduruyoruz. Bu birliktelik ve kaynaşmayı, dinimizin bizlere öğrettiği “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın” (Ali İmran, 3/103) ayeti gereğince yerine getiriyoruz.

Toplumumuzun, gurbet diyarındaki bu birlikteliğe, beraberliğe ve kaynaşmaya son zamanlarda çok

fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Mübarek üç aylarda, bu amaca uygun olarak bütün gençlerimizi, çocuklarımızı, bayan kardeşlerimizi ve yaşlılarımızı cami derneklerimizde toplanmaya, gerçekleştirmekte olduğumuz dini ve sosyal etkinliklere katılmaya davet ediyoruz.

Değerli okurlar,

Her ay farklı bir konu başlığı altında sizlerin beğenisine sunulan “DİTİB Bültenimiz”in bu ayki sayısında Rahmet ve Merhamet İklimi Üç Aylar’ın dini geleneğimizdeki yeri konusu işlenmektedir. Bununla birlikte her ay olduğu gibi çeşitli konularda bilgilendirici yazılar, cami tanıtımları, DİTİB Genel Merkez birimlerinin tanıtımı, tarihimize yön veren şahsiyetlerden örnekler, DİTİB derneklerimizin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ve Almanya genelinde derneklerimizde Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler kurslarına katılan öğrenciler arasında Eyalet bölgelerinde seçilen öğrencilerin katılmaları sonucunda gerçekleştirilen Almanya final yarışmaları ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu vesileyle, içerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylar mevsiminin Almanya’da yaşayan biz Müslüman topluluğa hayırlar getirmesini Yüce rabbimden niyaz ediyorum.

En kalbi selam ve muhabbetlerimle.

*„Und klammert euch fest an dem Seile Allahs
und seid nicht zwieträftig“
(Koran, Ali Imran, 3/103)*

Verehrte Leserinnen und Leser,

eines der wichtigsten Gaben, die uns unser Herr zuteilwerden ließ, ist die Zeit. Damit die Zeit, die dem Dienste der Menschheit gegeben wurde, noch effektiver genutzt werden kann und nicht verschwendet wird, sie noch produktiver und ergiebiger wahrgenommen wird und man somit den Erfordernissen der Dienerschaft intensiver nachkommen kann, schenkte uns der erhabene Gott einige besondere Tage und Nächte. In diesen Tagen, in denen wir uns befinden, erleben wir den Zeitabschnitt der gesegneten drei Monate, in denen segensreiche Nächte wie die Kandil-Nächte wahrgenommen werden, die für uns ein Stützpunkt in der schnell vergehenden Zeit sind. Während sie mit ihrer Beleuchtung unsere verdunkelten Nächte erleuchten, erhellen sie mit ihrer spirituellen Ergiebigkeit unsere bedrückten Herzen und Gedächtnisse.

Dieser Zeitabschnitt der gesegneten drei Monate, der mit seiner Ergiebigkeit und seinem Segen unsere Tür anklopft und zur Bereicherung unserer spirituellen Welt sie durch Kandil-Nächte begleitet, fängt mit der Regaib-Nacht an, findet ihre Krönung mit der Kadir-Nacht, die zuträglicher als tausend Monate ist und stellt unsere Herzen mit der Wahrnehmung des Ramadan-Festes zufrieden.

Wir, die in Deutschland lebenden Muslime, durchleben diese gesegneten Tage und Nächte mit abgehaltenen Programmen und Veranstaltungen in den Moscheegemeinden vor Ort und besuchen die in kleineren Orten und größeren Städten befindlichen Moscheen zahlreich, die ebenso Plätze der Zusammenkunft sind. Dieses Beisammensein und Miteinander verwirklichen wir gemäß unserer Religionslehre, die dies aus dem Vers: „Und klammert euch fest an dem Seile Allahs und seid nicht zwieträftig“ (Koran, Ali Imran, 3/103) schöpft.

In letzter Zeit bedarf unsere Gemeinde in der Ferne dieser Einheit, Zusammenkunft und Miteinander noch mehr als denn je. Um diesem Ziel gerecht zu werden, laden wir in den gesegneten drei Monaten all unsere Jugendlichen, Kinder, Geschwister und Älteren ein, um sich in unseren Moscheegemeinden zu versammeln und an den religiösen sowie sozialen Veranstaltungen, die wir organisieren, teilzunehmen.

Verehrte Leserinnen und Leser,

unser „DITIB Bülten“, der zu Ihren Gefallen monatlich immer mit unterschiedlichen Themen präsentiert und veröffentlicht wird, behandelt in seiner diesmaligen monatlichen Auflage die Stellung der segensreichen drei Monate in unserer religiösen Tradition, die als Zeitabschnitt ein Zeichen der Barmherzigkeit und Gnade Gottes sind. Darüber hinaus umfasst diese Auflage, wie jeden Monat auch, informative Aufsätze zu unterschiedlichen Themen, Bekanntmachungen von Moscheen und der Abteilungen des DITIB Bundesdachverbandes, beispielhafte Persönlichkeiten, die unserer Geschichte die Richtung wiesen, Aktivitäten unserer DITIB Gemeinden und Nachrichten bezüglich der Schülerinnen und Schüler, die an unseren Koranrezitations- und Wissenswettbewerben zu religiösen Grundkenntnissen in unseren bundesweiten Moscheegemeinden teilnahmen und in den jeweiligen regionalen Landesverbänden für die Teilnahme an Finalwettbewerben in Deutschland nominiert wurden.

Zu diesem Anlass erbitte ich meinen erhabenen Herrscher darum, dass der Zeitabschnitt der segensreichen drei Monate, den wir momentan durchleben, unserer in Deutschland lebenden muslimischen Community Zuträglichkeit bringen.

Mit den herzlichsten Grüßen



Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü

DİTİB Nisan 2016 sayısında Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü'nün kuruluşuna ve genel amaçlarına değinmiş, Eğitim Programları Geliştirme Bürosu ve DİTİB Akademi'yi tanıtmıştık. Bu sayıda Öğrenci İşleri ve Öğrenim Yardımları Bürosunu tanıtacağız.

ÖĞRENCİ İŞLERİ VE ÖĞRENİM YARDIMLARI BÜROSU

Almanya ve Türkiye Öğrenim Yardımları

Lisans, master ve doktora eğitimlerini sürdüren öğrencilere her yıl DİTİB derneklerimiz bünyesinde toplanan zekât ve fitre fonundan öğrenim yardımları sağlanmaktadır. Başvurular her yıl Ekim ayında <http://burs.ditib.de> internet adresi üzerinden yapılmaktadır.

DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri

2013 yılında hazırlıkları başlamış olan ve 2014 yılında ilk olarak Stuttgart -Tübingen bölgesinde açılan erkek ve kız öğrenci evleri projesi ile özellikle DİTİB dernek üyelerimizin çocuklarına üniversite eğitimi süresince, aile sıcaklığında bir ev ortamı, sıcak bir yuva, huzur, dostluk, dayanışma, güven ve kalitenin hâkim olduğu nezih mekânlar sunulmaktadır.

DİTİB Erdemli Öğrenci evlerinde barınan öğrenciler arasından ihtiyaç sahipleri DİTİB Öğrenim Yardımlarına başvurarak değerlendirmeler sonucunda öğrenim yardımından faydalanabilmektedirler.

DİTİB İslami Düşünceleri Destekleme Programı

"DİTİB İslam Düşünceleri Destekleme Programı" Almanya'da İslam araştırmalarına içten bir bakış açısına ulaşma konusuna ve nitelikli genç akademisyenlerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede master ve doktora öğrencileri desteklenmektedir. 2012 - 2016 yılları arasında master eğitimi başarıyla tamamlayan 17 öğrenciyle birlikte doktora ünvanına ulaşmış olan 6 öğrenci programdan yararlanmıştı.

DİTİB Erasmus Yaz Staj Hareketliliği

Erasmus Yaz Staj Hareketliliği kapsamında Türkiye'de eğitimlerini sürdüren İlahiyat öğrencileri, 2013 yılından bu yana her yıl Almanya DİTİB Camii derneklerinde din hizmetleri alanında üç ay boyunca haftalık 30 saat staj yapmaktadırlar.

İSLAM DİN EĞİTİMİ KOORDİNASYONU BÜROSU

Dört buçuk milyon Müslümanın din eğitimini karşılamak üzere Almanya'nın birçok eyaletinde okullarda İslam din dersleri ve altı üniversitede İslam İlahiyat bölümleri açılmıştır. Okullarda verilen din dersleri ile yetişen genç neslin dini aidiyet hissi güçlenecek ve dini kimlik kazanması sağlanacaktır. Eğitim bakanlıkları ve üniversite yönetimi derslerde dini içerikleri belirlerken dini cemaatlerle işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu çalışmaların koordine edilmesi, farklı eyaletlerdeki din derslerinin müfredatlarının incelenmesi, öğretmenlerinin dini yeterliliklerinin tespitinde kıstasların belirlenmesi gerekmektedir. İslam Din Eğitimi koordine bürosu, İslam din dersi verilen eyaletlerin ilkökul ve orta öğrenim müfredatlarını inceleyen ve İslam dininin kaynaklara uygun, çocukların dini duygularını olumlu bir şekilde geliştirecek bir müfredatın oluşması için çalışmalar sürdürür. Ayrıca İslam din dersi öğretmenlerinin yeterli dini bilgiyle donanmaları için eğitim programları geliştirir. Ayrıca din dersi kitaplarının içerikleri de yine bu büro tarafından incelenir ve bilirkişi raporları hazırlanır.

Din dersi öğretmeni olmak için Almanya altı üniversitede İslam Din Dersi Öğretmenliği bölümleri açmıştır. Ayrıca temel ilahiyat eğitimi de yine beş üniversitede devam etmektedir. İslam din eğitimi koordinasyon bürosu, bu eğitimleri de inceler. Katılım imkânı tanınan üniversitelerde danışma kurulları oluşumuna destek verir ve içerik açısından danışma kurullarına rehberlik hizmeti sunar.

Abteilung für Bildung, Forschung und Publikationen

In der April-Ausgabe 2016 des DITIB Bülten haben wir die Gründung und die allgemeinen Ziele der Abteilung für Bildung, Forschung und Publikation und die DITIB-Akademie vorgestellt. In dieser Ausgabe stellen wir das Büro für Studienangelegenheiten und Studienförderung und das Kompetenzzentrum für schulische und universitäre islamisch-religiöse Bildung vor.

BÜRO FÜR STUDIENANGELEGENHEITEN UND STUDIENFÖRDERUNG

Studienförderung in Deutschland und der Türkei
Jedes Jahr werden von der Zakat, die in den DITIB-Vereinen gespendet werden, Studienförderungen für Studierende geleistet. Die Anmeldungen erfolgen jedes Jahr im Oktober über die Internetseite <http://burs.ditib.de>. Hierbei werden vor allem die aktiven Mitglieder unserer Vereine und ihre Kinder unterstützt.

DITIB-Studentenwohnungen

Mit dem Projekt Studentenwohnungen, das 2013 vorbereitet und 2014 zum ersten Mal in Tübingen umgesetzt wurde, werden insbesondere den Kindern unserer DITIB-Vereinsmitglieder, Frauen wie Männern, während ihres Studiums Wohngemeinschaften in ruhiger, familiärer und freundschaftlicher Atmosphäre angeboten. Die Studierenden, die in den DITIB-Studentenwohnungen beherbergt werden und eine Studentenförderung benötigen, können sich für die Studienförderung der DITIB bewerben und je nach Auswertung von der Studienförderung profitieren.

DITIB-Studienförderung für Islamisches Denken

Die „DITIB-Studienförderung für Islamisches Denken“ trägt dazu bei, zu einer Binnenperspektive in der Islamforschung in Deutschland zu gelangen und qualitative junge Akademiker zu fördern. In diesem Rahmen werden Masterstudierende und Promovierende unterstützt. Bisher haben von diesem Programm 17 Studierende, die ihr Masterstudium erfolgreich abgeschlossen haben, und sechs Promovenden, die ihren Dokortitel erhalten haben, zwischen 2012 und 2016 profitiert.

DITIB-Erasmus Sommerpraktikum

Im Rahmen des Erasmus-Sommerpraktikums absolvieren die Theologiestudenten, die ihr Studium in der Türkei fortführen, seit 2013 in den Moscheevereinen der DITIB

in Deutschland jedes Jahr im Bereich der religiösen Bildung 30 Stunden die Woche ein dreimonatiges Praktikum.

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR SCHULISCHE UND UNIVERSITÄRE ISLAMISCH-RELIGIÖSE BILDUNG

Für die Sicherung der religiösen Bildung von 4,5 Millionen Muslimen wird in Schulen vieler Bundesländer in Deutschland Islamischer Religionsunterricht angeboten und es wurden an sechs Universitäten Zentren für Islamische Theologie eröffnet. So wird das religiöse Zugehörigkeitsgefühl der jungen Generation, die mit dem schulischen Islamunterricht ausgebildet wird, verstärkt und die Gewinnung religiöser Identität gewährleistet. Die Bildungsministerien und die Universitätsleitung kooperieren mit den Religionsgemeinschaften bei der Entscheidung religiöser Inhalte. Diese von Bundesland zu Bundesland abweichende Arbeit bedarf einer Koordinierung. Die Inhalte sind genauestens zu prüfen und die Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer des Islamischen Religionsunterrichts festzulegen. Das Kompetenzzentrum für schulische und universitäre islamisch-religiöse Bildung unterstützt bei den Curricula der Bundesländer, begutachtet deren Inhalt, die in Übereinstimmung zur islamischen Lehre stehen und verfasst Empfehlungen zur Unterstützung einer positiven religiösen Identitätsentwicklung bei den Kindern in der Schulbildung. Außerdem konzipiert sie Weiter- und Fortbildungsprogramme für bereits Lehrende sowie angehende Lehrerinnen und Lehrer des Islamischen Religionsunterrichts. Ferner werden auch nach Anfrage religiöse Gutachten für die Lehrbücher und Lehrmaterialien des Islamischen Religionsunterrichts verfasst.

In Deutschland besteht die Möglichkeit, an sechs Standorten Islamische Lehre auf Lehramt zu studieren. Außerdem bieten fünf theologische Zentren den Studiengang Islamische Theologie an. Das Kompetenzzentrum für schulische und universitäre islamische Bildung beschäftigt sich mit den Lehrinhalten dieser Studiengänge. Die Konstituierung der Beiräte wird unterstützt und bei Bedarf werden Beratungen durchgeführt. Insgesamt versteht sich das Kompetenzzentrum jedoch als Berater der DITIB-Landesverbände, die im Bereich des Islamischen Religionsunterrichts und der Islamischen Theologie die entscheidenden Instanzen sind.

RAHMET VE MAĞFİRET İKLİMİ ÜÇ AYLAR

♥ İbrahim ATEŞ
DİN GÖREVLİSİ

Üç aylar; bereket ve mağfiret ikliminin habercisi mübarek Regaib Kandili'yle başlayan ve içinde Sevgili Peygamberimizin (sas) İsrâ ve Mirâç mucizesini yaşadığı Mirâç, Şaban ayının ortasına denk gelen Berat, Kur'an ve oruçla manevi hazzın doruğa çıktığı Ramazan ayı ve bu ayın son on günü içerisinde yer alan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olan Kadir gecesinin bulunduğu değerli bir zaman dilimidir. Üç aylar olarak bilinen kutlu zaman dilimi, manevi coşkuyu daha yoğun yaşayacağımız, günahlarla

sarsılan ruh dünyamızı ve kalbimizi yeniden imar edeceğimiz, nefis muhasebesi yapacağımız, ibadet ve taate, tövbe ve istiğfara, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere daha fazla yöneleceğimiz rahmet, mağfiret ve arınma mevsimidir.

Üç aylardan Recep ve Şaban, bizleri ruhen ve bedenlen Ramazan'a hazırlar. Bu sebeple Resûl-i Ekrem (sas), Recep ayı girdiğinde, "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır!"^[1] diye dua etmiş ve üç ayları sevinçle karşılamıştır.

Üç ayların habercisi ve müjdecisi olan Regaib, arzu, istek, emel ve tutku manalarına gelmektedir. Regaib; geleceğe yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı veren, rağbetlerimizin yalnızca Rab-bimize yönelik olması gerektiğini hatırlatan, bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerimizin, bizi esir alan aşırı tutkularımızın ve bütün bu arzular doğrultusunda ortaya koyduğumuz çaba ve gayretlerimizin muhasebesini yapmamız için Rabbimizin her yıl bize lütfettiği mübarek bir gecedir.

- [1] Müslim, Salat, 222/1090; İbn-i Mâce, Hadis no: 3841
[2] İbn Mace, İkâmetü's-Salât, 191
[3] Kadr Suresi, 97/1-5

Her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ettiğimiz Miraç, Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya, oradan da Yüce Allah'ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmet ve sırların bulunduğu mübarek bir yolculuğun adıdır. Bu yolculuk, varlık aleminde, hakikat göğünün katmanlarında olduğu kadar, Allah'a ulaşmak için katetmesi gereken yolu görmek isteyenlere de emsal teşkil eden kutlu bir yolculuktur. Bu anlamda Miraç, insanın erdem yolculuğunu, beşerilikten insaniliğe yükselişini ifade etmektedir. Her yıl gelen miraçla önce inancımızı, sonra bağlılığımızı, samimiyetimizi, amellerimizi yenileriz. Riyaya, kibre, samimiyetsizliğe, ikiyüzlülüğe karşı dindarlığımızı gözden geçiririz. Aile bağlarımızı, anne ve babamızla, yavrularımızla ilişkilerimizi, komşularımızla olan bağlarımızı yenileriz. Peygamber Efendimiz (sas), miraçtan üç büyük hediye ile dönmüştür: Bi-

rincisi gözümün nuru, müminlerin miracı dediği namaz; ikincisi Bakara suresinin son iki ayeti; üçüncüsü de istikametini imana çeviren herkesin, sonunda cennete gireceği müjdesidir.

Üç hediye aslında İslâm'ın gayesini sembolize etmektedir. Her yıl Şaban ayının 15'ine tekabül eden ve Kur'an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızı müjdeleyen Berat Kandili; içlerinde Allah'a kulluk görevini yerine getirmede kusur

ve yanlışının olduğunu hissedenlerin Yüce Allah'a yönelerek, O'nun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri kalplerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gecedir.

Berat gecesinde "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınmıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığım senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"² niyazlarıyla dua edip Yüce Rabbimiz'e yakaran Rahmet elçisi sevgili Peygamberimiz (sav), bu gecede Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelemiştir.³

Sevgili Peygamberimiz (sav)'in duası ile özdeşleşen ve mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan bu gece, inanların kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları ve yüce Yaratıcı'nın sonsuz rahmet ve merhametine iltica etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatır. Bu itibarla Berat gecesini, bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Daha sonra mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl gelişle nice manevî güzelliklerin yaşandığı rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan ayını bütün benliğimizde

hissetmeye ve yaşamaya başlarız. Sahurla gelen huzur, oruçla bütün ruhumuzu kuşatırken, iftarla nimetlerin tadına ve şükrüne varırız. Teravihlerle günümüzü kemale erdirir, toplumsal birliği ve huzuru hep birlikte yaşarız. Ramazanla evlerimiz bereketlenir, kardeşliğimiz kenetlenir, mahallemiz, şehrimiz, tüm gönül coğrafyamız onun rahmet ve mağfiret iklimine bürünür.

Resûl-i Ekrem'in (sas) dilinde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olarak ifade edilen mübarek Ramazan-ı şerifin son günlerine yaklaştığımızın habercisi olan ve yüce kitabımız'da "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir gecesini, insanlık için kurtuluş reçetesi olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, esenliğin bütün dünyayı kuşattığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir.

Bize manevî derinliğinde arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve geceler, yaşantımızda kalıcı değişiklikler meydana getirmede müddetçe tam anlamıyla idrak edilmiş sayılamaz. Bu sebeple ibadetlerimizde ve ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikamet önemli bir husus olduğunu bilmeli, her ayı Ramazan ve her gün ve geceyi Regaib, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine; sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elimizi uzatmalıyız.

DREI MONATE UND IHRE ATMOSPHÄRE DER BARMHERZIGKEIT UND GNADE

Die gesegneten drei Monate sind ein Zeitabschnitt, die mit der bedeutenden Regaib Nacht beginnen. Diese Nacht kündigt eine segensreiche und gnadevolle Atmosphäre an. In diesen drei Monaten erlebte der liebevolle Prophet das Wunder des Isra und Miradsch. Die Berat-Nacht, die die Mitte des Monats Schaban ist, wird in diesem Zeitabschnitt wahrgenommen. Der Monat Ramadan hingegen, in dem der Koran und das Fasten Anlass für den spirituellen Höhepunkt sind und die Kadir-Nacht, die in den letzten Tagen des Ramadans zu suchen ist und in dem die Offenbarung des Koran begann, werden in diesen drei Monaten erlebt.

Die drei Monate, die als eine heilige Zeit bekannt sind, reflektieren eine gesegnete, gnadenreiche Periode voller Vergebung, Vergeltung und Bereinigung, in der wir die Welt unserer Seelen und Herzen, die durch Sünden verunglimpft wurden, auf ein Neues ermuntern, die Triebseele zur Rechenenschaft ziehen, göttlichen und dienerschaftlichen Handlungen nachkommen, Reue zeigen und um Vergebung bitten, Wohltaten und Gutes beabsichtigen und die spirituelle Freude intensiver fühlen werden.

Der Monat Redscheb und Schaban bereiten uns seelisch und körperlich auf den Monat Ramadan vor. Aus diesem Grund trug der ehrenwürdige Prophet, sobald der Monat Redscheb anfang, folgendes Bittgebet vor: „O Allah! Segne den Monat Redscheb und Schaban für uns und lasse uns den Monat Ramadan erreichen“ und empfing die drei Monate mit Freude.

Die Regaib-Nacht als Verkünder dieser drei Monate, trägt die Bedeutung Wunsch, Wille und Hoffnung und ist eine gesegnete Nacht, in der wir die Möglichkeit erhalten unsere Wünsche und unseren Willen, unsere Hoffnungen und Leidenschaften für die Zukunft noch einmal zu durchdenken. Diese Nacht ist die Gelegenheit uns erneut daran zu erinnern, dass unsere Interessen lediglich an unseren Herrscher zu intensivieren sind, wir mit unseren unendlichen und übertriebenen Wünschen und Anforderungen bezüglich dieser Welt und ihre übertriebenen Ansprüche durchdenken können.

Die Miradsch-Nacht, die wir in der 27. Nacht des Monats Redscheb begehen, ist eine gesegnete Reise, die sehr viele Weisheiten und Geheimnisse umfasst und in der unser Prophet von Masdschid al-Haram zu Masdschid al-Aqsa und von dort aus in die Gegenwart Allahs aufstieg. Dies ist eine segensreiche Reise, die dem Menschen den Weg, der aufgebracht werden muss, um Allah zu erreichen, aufzeigt und für diese Intention ein Gleichnis darstellt. In diesem Sinne bezeichnet Miradsch, die tugendhafte Reise in der der Mensch zum Seelischen übertritt.

Miradsch, die die Himmelfahrt des Propheten und davor von Masdschid al-Haram zu Masdschid al-Aqsa bezeichnet, ist auch die Reise des Menschen in seine innere Welt, die er genau so vollziehen sollte. Diese Reise sollte heutzutage für uns in unserer Seelenwelt zustande kommen, die unser spirituelles Zentrum darstellt. Das Gebet, das von unserem Propheten als die

Himmelfahrt der Gläubigen umschrieben wird, bezeichnet die Bereinigung und den Aufstieg in unsere innere Welt. Denn ein Gläubiger, der sich beim Gebet vor Gott bereithält, lebt die Freiheit lediglich ihm Dienerschaft zu leisten und nur ihm um Hilfe zu bitten. Ein Gläubiger, der sich im Gebet nicht nur mit seinem Körper, sondern mit seiner Essenz, seinem Herzen, seinen Gefühlen und Gedanken Allah widmet und das Glück spürt mit seinem Herrn allein zu sein, vergisst nie, dass er in seiner Obhut steht und seine Unterstützung bei Seite hat sowie sein Leben mit diesem Bewusstsein bedeutsam formt. Mit der sich jährlich wiederholenden Miradsch-Nacht erneuern wir zuerst unseren Glauben, dann unsere Gebundenheit, Aufrichtigkeit und Taten. In dieser Nacht entscheiden wir uns erneut für die Religiosität an Stelle der Heuchelei, Hochmut und Unaufrichtigkeit. Wir erneuern unsere Familienbande, unsere Verhältnisse zu unseren Eltern, Kindern sowie Nachbarn. Der Prophet kam aus der Miradsch Himmelfahrt mit drei großen Geschenken zurück: Erstens, das fünfmalige Gebet, das er als Augenlicht und Aufstieg des Gläubigen bezeichnete, zweitens die letzten zwei Verse der Sure al-Baqara und drittens die Frohbotschaft, dass jeder, der die Richtung des Glaubens einschlägt, am Ende in das Paradies eintreten wird. Diese drei Geschenke symbolisieren im Grunde genommen die Intention des Islam.

Die Berat-Nacht, die jedes Jahr in der 15. Nacht des Schaban begangen wird und die Annäherung des Monat Ramadan,

der Monat des Koran und der Zeitabschnitt der Barmherzigkeit und Gnade, ankündigt, ist eine Nacht, in der jene die Gelegenheit haben hinsichtlich ihrer Dienerschaft zu Gott einen erneuten Neubeginn zu erzielen und sich dem erhabenen Gott zu widmen. In dieser Nacht haben die Menschen, die Mängel und Fehler in ihrer Dienerschaft zu Gott zu spüren, die Möglichkeit, die Barmherzigkeit, Güte und Gnade Gottes zu erreichen, indem sie ihn anbeten und ihre verunglimpften Herzen mit der Reue und Bitte um Vergebung auf ein Neues reinigen.

In der Berat-Nacht, in der der liebevolle Prophet der Barmherzigkeit mit folgenden Flehen unseren erhabenen Herrscher anbetete: „O mein Allah! Ich suche Zuflucht vor deiner Pein zu deiner Gnade, vor deinem Zorn zu deinem Wohlwollen und von Dir zu Dir. Ruhmreich ist deine Ehre. Meine Lobpreisung zu Dir sehe ich nicht deiner eigenen Lobpreisung selbst ebenbürtig. Ich bin es nicht würdiger lobzupreisen, so wie Du es eigentlich verdient hättest.“, verkündete die Frohbotschaft, dass Allah in dieser Nacht jene begnadige und vergebende, die seine Gnade aufsuchen und ihn um Vergebung bitten sowie alle Bittgebete annehme, die voller Innigkeit gemacht werden. Das mit dieser Nacht berühmte gewordene Bittgebet des Propheten erinnert uns noch einmal daran, dass Gläubige ihrer Dienerschaft erneut bewusst werden, mit dem Bewusstsein der Rechenschaft von Vergehen und Fehlern abkommen und sich von Sünden bereinigen sowie in der Barmherzigkeit und Gnade des erhabenen Schöpfers Zuflucht suchen.

Mit diesen Ansichten ist die Berat-Nacht für alle Muslime eine Tür der Gelegenheit, um die bewusst oder unbewusst begangenen Sünden und Fehler zu bereuen, sich von den Verunglimpfungen der Herzen durch die Sünden zu bereinigen und die bedrückten Seelen die Barmherzigkeit und Gnade unseres erhabenen Herren zu erreichen. Später beginnen wir den letzten dieser gesegneten drei Monate, den Ramadan in unserer Persönlichkeit zu spüren und leben, der mit der jährlichen Wiederholung unzählige spirituelle Schönheiten erleben lässt und der Monat der Barmherzigkeit, Gnade und Reinigung ist. Das Wohlbefinden, das sich mit dem nächtlichen Fastenbeginn-Mal (sahur) zeigt und sich mit dem Fasten unsere gesamte Seele umschließt, erlangen wir mit dem Fastenbrechen (iftar) den Geschmack und Dank der unzähligen Gaben. Mit dem Teraawih-Gebet vervollkommen wir unseren abschließenden Tag und erleben alle gemeinsam die gesellschaftliche Einheit und das Wohlbehagen. Im Ramadan reichert sich der Segen unserer Häuser an, verstärkt sich unsere Geschwisterlichkeit und wandelt sich unser Wohnviertel, unsere Stadt und gesamte Seelenwelt in ein barmherziges und gnadenreiches Klima.

In dem Monat Ramadan, dessen Anfang in der Sprache des ehrwürdigen Propheten als Gnade, Mitte Barmherzigkeit und Ende Errettung aus dem Höllenfeuer artikuliert wird, nehmen wir die Kadir-Nacht wahr, in der die Offenbarung des Koran begann, der für die Menschheit eine Errettung und Leitfadens für ihre Rechtleitung darstellt, die ein Anzeichen für die letzten

Tage dieses Monats sind und in unserem gnadenreichen Buch, dem Koran als „noch zuträglicher als tausend Monate“ beschrieben wird. Dies ist die Nacht, in der das Wohl die gesamte Welt umfasst und die Reue und Gebete der Menschen angenommen werden. Die Kadir-Nacht, in der die Belohnungen unbegrenzt verteilt werden, ist eine Zeit, die wir als Einkehr in unser Dasein nutzen können und die Tage, die wir in Vergessenheit lebten, hinterfragen können. In dieser Nacht haben wir die Gelegenheit unsere Sünden, die wir unbewusst und in Vergessenheit taten, zu bereuen und dem erhabenen Schöpfer entscheiden zeigen, dass wir diese nicht noch einmal wiederholen werden und anschließend seine Barmherzigkeit und Gnade erhoffen.

Solange diese Nächte und Tage, die uns aus spiritueller Sicht eine Gelegenheit der Reinigung und Begnadigung bieten, keine bleibenden Änderungen in unserem Leben hervorrufen, sind diese wiederum auch nicht in richtiger Weise wahrgenommen. Aus diesem Grund sollten wir uns im Bewusstsein sein, dass Konstanz und Richtung in unseren gottesdienstlichen Handlungen und moralischen Leben von großer Bedeutung sind. Wir sollten uns Mühe geben, jeden Monat in dem Bewusstsein des Monats Ramadan und der Regaib-, Miradsch-, Berat-, und Kadir-Nacht zu durchleben. An Stelle von Ärger, Streitigkeiten, Hass, Greuel sollten wir Liebe, Langmut, Freundschaft und Geschwisterlichkeit verankern und den Waisen, Einsamen, Armen, Bedürftigen beglücken und ihnen die helfende Hand reichen.



ÖNEMLİ Şahsiyetler

FÂTİH SULTAN MEHMET'İN HOCASI AKŞEMSEDDİN

1390 ŞAM - 1459 GÖYNÜK

Fâtih Sultan Mehmet'in hocası, mutasavvıf, âlim-tabip ve şair. Asıl adı Şemseddin Muhammed b. Hamza'dır. Ancak Akşemseddin veya kısaca Akşeyh adıyla şöret bulmuştur. 792 (1390) yılında Şam'da doğdu.

Avârifü'l-maârif sahibi Şeyh Şehâbeddin Sühreverdi'nin (ö. 632/1234) torunlarından Şeyh Hamza'nın oğludur. Baba tarafından nesebi Hz. Ebû Bekir'e kadar uzanmaktadır. Yedi yaşlarında babasıyla birlikte Anadolu'ya gelerek o zaman Amasya'ya bağlı olan Kavak ilçesine yerleştiler (1396-97). Kur'an'ı ezberleyip kuvvetli bir dinî tahsil gördükten sonra Osmancık Medresesi'ne müderris oldu. Yine bu arada iyi bir tıp tahsili yaptığı da anlaşılmaktadır.

Tahminen yirmi beş yaşlarında iken bir gece rüyasında, boynuna takılı bir zincirin Hacı Bayram'ın elinde olduğunu görünce Ankara'ya geldi ve Hacı Bayram'a intisap etti. Akşemseddin sıkı bir riyâzet ve mücahededen sonra kendisini takdir eden şeyhinden kısa zamanda hilâfet aldı. Daha sonra şeyhinin yanından ayrılarak önce Beypazarı, sonra İskilip, en sonunda Göynük'e yerleşti. Şeyhi Hacı Bayrâm-ı Velî'nin vefatından sonra onun yerine irşad makamına geçti (833/1429-30).

Akşemseddin, şeyhi Hacı Bayram'ın II. Murad'la münasebetlerinde daima yanında olduğundan oğlu II. Mehmed ile de tanışmış ve tahta çıktıktan sonra da onunla görüşmeye devam etmişti. İstanbul'un fethinden önce iki defa Fâtih'in yanına Edirne'ye giden Akşemseddin, Fâtih'in kızlarından birini tedavi ederek iyileştirmiş, Fâtih'in kızı da kendisine Beypazarı'ndaki pirinç mezraalarını vermişti.

Fâtih 1453 yılı baharında İstanbul'u muhasara etmek üzere ordusuyla Edirne'den yola çıkınca Akşemseddin, yüzlerce müridiyle onlara katıldı. Akşemseddin kuşatmanın en sıkıntılı anlarında gerek padişahın gerekse ordunun mânevî gücünün yükseltilmesine yardımcı oldu.

Fetihten sonra Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında hutbeyi Akşemseddin okuduğu gibi, İslâm ordularının daha önceki kuşatmalarından birinde şehid düşmüş olan sahâbeden Ebû Eyyûb el Ensârî'nin kabrini de Fâtih'in isteği üzerine yine o keşfetti. Akşemseddin İstanbul'da bulunduğu yıllarda ders vermeye devam etmiştir.

Hayatının son yıllarını Göynük'te geçiren Akşemseddin, (Şubat 1459) burada vefat etti, türbesi Süleyman Paşa Camii yanındadır.

Kaynaklarda aynı zamanda "tabîb-i eb-dân"(bedenlerin doktoru) olduğu, devrinin iyi bir hekimi sıfatıyla da şöret kazandığı ve tıbbâ dair eserleri bulunduğu belirtilen Akşemseddin'in, tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya atmakla bu konuya ilk temas eden tabip olduğu kabul edilmektedir. Akşemseddin'in eserlerinin büyük bir kısmı tasavvufa dair olup başlıcaları şunlardır: Risâletü'n-nûriyye, Defu metâini's-sûfiyye (Hall-i Müşkîlât), Makamât-ı Evliyâ, Mâddetü'l- hayât, Nasîhatnâme-i Akşemseddin.

Kaynaklar:

TDV İslam Ansiklopedisi, 2/299,300,301; Hoca Sâdeddin, Tâci't-tevârih, İstanbul 1279-80, I, 420, 423, 534; Osmanlı Müellifleri, I, 13; III, 191



WICHTIGE
Personlichkeiten

DER LEHRER VON FATİH SULTAN MEHMET

AKŞEMSEDDİN

1390 DAMASKUS - 1459 GÖYNÜK

Der Lehrer von Sultan Fatih Mehmet, er war Mystiker, Gelehrter, Mediziner und Dichter. Sein Vollname ist Şemseddin Muhammed b. Hamza, wobei er mit dem Namen Aksemseddin oder Akşeyh berühmt wurde. Er kam im Jahre 1390 in Damaskus auf die Welt.

Aksemseddin reiste im Alter von 7 Jahren gemeinsam mit seinem Vater nach Anatolien und siedelte sich in dem Stadtteil Kavak von Amasya an (1396-97). Nachdem er den Koran auswendig lernte und eine grundständige religiöse Unterweisung genoss, wurde er an der Osmancık-Madrasa Lehrer. Auch zu dieser Zeit erlernte er die Medizin. Als er 25 Jahre alt war, träumte er nachts davon, dass eine ihm am Hals hängende Kette sich in der Hand von Hacı Bayram Veli befand und kam deshalb nach Ankara und affilierte sich (intisap) ihm. Aksemseddin bekam nach seiner inneren Einkehr von seiner Triebseele von seinem Sheikh Hacı Bayram Lob ausgesprochen, erhielt in Kürze die Erlaubnis in seiner Vertretung

Menschen zu unterweisen. Danach verließ er die Nähe seines Sheikhs, ging

zuerst nach Beypazarı, dann İskilip und etablierte sich in Göynük. Nach dem Ableben seines Sheikhs Hacı Bayram Veli, nahm er seinen Posten ein (833/1429-30).

Die positiven Beziehungen seines Sheikhs, die er zu dem Sultan II. Murad pflegte, setzte Aksemseddin auch nachdem sein Sohn II. Mehmed auf dem Thron saß, fort und hielt den Kontakt mit ihnen aufrecht.

Vor der Eroberung Istanbuls ging Aksemseddin zweimal zu Sultan Fatih nach Edirne und heilte eine seiner Töchter durch seine Behandlungen. Daraufhin übergab ihm seine Tochter den Reis-Acker. Aksemseddin nahm mit hunderten seiner Schüler an der Belagerung und Eroberung Istanbuls teil, die Sultan Fatih Mehmed im Jahre 1453 mit seiner Armee durchführte, indem er aus Edirne ankam. Er half dem Sultan und seiner Armee in den schweren Momenten der Belagerung ihrer spirituellen Kraft bewusst zu werden. Nach der Eroberung Istanbuls hielt Aksemseddin die Rede des Freitags-gottesdienstes in der Hagia Sophia. In den Jahren seines Aufenthaltes in Istanbul, gab er fortan Unterricht.

Unterschiedliche Quellen benennen Aksemseddin ebenso mit dem Namen "tabîb-i ebdân" (Mediziner der Körper). Aksemseddin war in seiner Zeit als kompetenter Mediziner seiner Zeit berühmt. Es wird angenommen, dass er Werke zur Medizin verfasste und sich als erster der Medizingeschichte dem Thema der „Bakterien“ widmete und dies überhaupt thematisierte.

Aksemseddin konzipierte größtenteils Werke zur Islamischen Mystik. Einige sind mit folgenden originalen Titeln wie folgt aufzulisten: Risâletü'n-nûriyye, Defu metâini's-sûfiyye (Hall-i Müşkilât), Makamât-ı Evliyâ, Mâddetü'l-hayât, Empfehlungen Akşemseddins.

Aksemseddin, der die letzten Jahre seines Lebens in Göynük verbrachte, starb hier im Jahre 1459. Seine Türbe befindet sich neben der Süleyman Paşa Moschee.

Quellen:

TDV İslam Ansiklopedisi, 2/299, 300, 301; Hoca Sâdeddin, Tâcü't-tevârih, İstanbul 1279-80, I, 420, 423, 534; Osmanlı Müellifleri, I, 13; III, 191.



BİR AYET BİR HADİS

♦ Dr. Mehmet TEKİN
KARLSRUHE
DİN HİZMETLERİ ATAŞESİ

“Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız.”¹

“Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.”²

Günah; ilahi emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışları ifade eden bir kavramdır. Allah'ın namaz gibi yapın dediği şeyleri terk etmek veya adam öldürmek, içki, kumar ve zina gibi yasakladığı şeyleri yapmak demektir. Günahlar büyük ve küçük şeklinde iki kısma ayrılmaktadır. Büyük günah Allah Teâlâ'nın yapılmasını kesin bir şekilde yasakladığı, bir ceza tayin ettiği ve cehenneme götüreceğini beyan ettiği günahlardır. Hadislerde; Allah'a şirk koşturmak, anne babaya eziyet etmek, yalan şahitlikte bulunmak, adam öldürmek, yetim malı yemek, iftirada bulunmak³ bu büyük günahlardan bazıları sayılmıştır.

Yukarıdaki ayette; yasaklanan büyük günahlardan kaçınmanın neticesinde Allah tarafından küçük günahların örtüleceği yani affedileceği belirtilmiştir. Aslında Müslüman, Allah'ın hoşuna gitmeyen her şeyi ifade eden davranışların tümünden uzak durmayı temel gaye edinmesi gerekir. Büyük küçük,

gizli açık bütün günahlardan kaçınması gerekir.⁴ Yukarıdaki ayette de belirtildiği gibi günah işlemek cezayı gerektirdiği gibi günahattan kaçınmakta aynı şekilde sevabı gerektirmekte ve mükâfat sonucu doğurmaktadır.

Günahların insanlar üzerinde olumsuz etkileri vardır. İnsanın zihnini ve kalbini kirletir. Her günah kalpte bir kara leke bırakır. Günahta ısrar edilirse kılıf gibi bu günah kirleriyle kalp kaplanır ve sabit kalır. Kur'an'da; “Hayır! Doğrusu şudur ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır.”⁵ İnsanların günahları yüzünden kalplerine, kulaklarına ve gözlerine mühür vurularak gerçekleri ve hakikatleri görmelerinin imkânsız hale geleceği Kur'an'da ifade edilmiştir.⁶ Belki bu gün bütün insanlığa karşı işlenen suçların altında yatan neden de bu olabilir. İnsanlar tüm dünyada yürekleri dağılayan, ciğerleri parçalayan insanların adeta insanlıktan çıktığını gösteren uygulama ve davranışlara maruz kalmaları kalplerin öldüğünü, gözlerin kör ve kulakların sağır olduğunu göstermektedir.

Günahlarda temel ilke cezasının şahsi olmasıdır.⁷ Ancak günaha sebep olmakta aynı şekilde cezayı gerektirir. Bunun için iyiliklere sebep olmak ve teşvik etmek, kötülük ve günah sayılan her türlü davranış ve fiillerden de kaçınmak gerekir.

İnsanın nefsi, şeytan ve dünyanın çekiciliği gibi nedenler insanları günaha sevk eden unsurlardır. İnsan, kendisi için yaratılan dünya nimetlerinden meşru çerçevede faydalanmalı, dünyayı amaç değil araç edinmeli ve ahrette daha güzel nimetlerin varlığını unutmamalıdır. Dünya zevkleri için ahretini heba etmemelidir.

Günah işlemek insanı dinden çıkarır mı? Diye bir soru akla gelebilmektedir. Peygamberlerden başka kimse masum

değildir. Şirk ve küfür dışında günah işleyen dinden çıkmaz ama günahkâr mümin olur. Cezayı hak eder. Allah dilerse affeder dilerse cezalandırır.

İnanan kişi hata ve günahattan sakınır. Şayet bir günah işlemişse bundan derhal tövbe eder, pişman olur ve vazgeçer. Günahlarla kirlenen kalpler tövbe, istiğfar, dua, zikir ve fikirle temizlenir arınır ve özgürlüğe kavuşur. Hz. Âdem cennette Allah'ın yasakladığı bir fiili yapmış, daha sonra hatasını anlamış ve Allah'a tövbe etmiş, Allah'ta O'nun tövbesini kabul etmiş ve affetmiştir. Şeytan ise Allah'ın emirlerine karşı gelmiş, isyan etmiş ve isyanında ısrar etmiştir. Pişmanlık duymamıştır ve neticede Allah'ın lanetine maruz kalmıştır. Bu nedenle yukarıdaki hadiste de belirtildiği gibi; “Her insan hata eder ama hata edenlerin en hayırlısı hatasını görüp tövbe edenlerdir.” demek suretiyle hatayı fark edip vazgeçmenin önemine dikkat çekilmiştir. Hata işlemek kötü bir şey ama hatasının farkında olmayıp ya da yaptığı hataları kabul etmeyip hataları doğru görmek daha tehlikeli ve daha kötü bir şeydir.

Yüce Allah hata ve günahları fark edip uzak durabilmeyi, hata işlemişsek bunları görüp bırakabilmeyi bütün insanlara ve bizlere nasip eylesin.

[1] Nisa, 4/31

[2] Tirmizi, Kıyamet, 49; İbn Mace, Zühd, 30

[3] Müslim, İman

[4] En'am, 6/120

[5] Mutaffifin, 83/14

[6] Bakara, 2/7

[7] İsra, 17/15





EIN VERS EIN HADITH

„Wenn ihr euch vor den großen Sünden, die euch verwehrt wurden enthaltet, so vergeben wir euch eure kleinen Sünden und lassen euch einen wertvollen Rang zuteilwerden.“

„Jeder Mensch begeht Fehler. Der Beste unter ihnen ist der, der Reue zeigt.“

Der Begriff „Sünde“ bezeichnet Taten und Handlungen, die entgegen der göttlichen Ge- und Verbote zuwider kommen. Es bedeutet das Unterlassen der Dinge wie das Gebet, die Allah gebietet oder das Erfüllen solcher Dinge, die er uns verwehrt, wie das Töten von Menschen, das Trinken von Alkohol, das Eingehen außereheliche geschlechtliche Beziehungen und Glücksspiele. Sünden lassen sich jeweils als große und kleine in zwei Gruppen einteilen. Deren Tun Gott in expliziter Weise verbietet, sind solche, für die er eine Strafe festsetzte und als Weg zur Hölle beschrieb. In einzelnen Hadithen wurden einige dieser großen Sünden als das Beigesellen von Göttern neben Allah, das Quälen der Eltern, die unwahrhaftige Zeugenschaft, das Töten von Menschen, die Anmaßung des Besitzes der Waisen und Verleumdung. In dem eingangs vermerkten Vers, wird darüber berichtet, dass kleine Sünden von Allah infolge des Enthaltens vor großen Sünden vergeben werden. Im Grunde genommen sollte sich ein Muslim als prioritäres Ziel setzen, sich vor allen Taten,

die nicht das Gefallen Allahs mit sich bringen zu enthalten. Er sollte alle Sünden, ob groß oder klein, verborgen oder erkennbar sowie unverkennbar, meiden. In demselben Vers wird unter anderem betont, dass sündigen Strafen und sich Enthaltens von den Sünden gewisse Belohnungen mit sich bringt. Sünden haben negativen Einfluss auf Menschen. Sie verunglimpfen das Gedächtnis und das Herz eines Menschen. Jede Sünde hinterlässt einen schwarzen Fleck am Herzen. Wenn man an Sünden weiter beharrt, so bleibt die Verunglimpfung dieser Sünde beständig am Herzen und verdeckt es wie ein Überzug. Im Koran heißt es: „Nein! Im Gegenteil, das was sie leisteten und fortan leisten, bedeckte und verdunkelte ihre Herzen.“ Im Koran wird erwähnt, dass aufgrund der Sünden der Menschen ihre Herzen, Ohren und Augen versiegelt werden und es für sie somit unmöglich wird die Wahrheit und Realität zu erkennen. Vielleicht liegt die Ursache der gegen die gesamte Menschheit begangenen Vergehen in den Aspekten, die in dem Vers betont werden. Menschen werden auf der gesamten Welt mehr denn je schlimmen Taten ausgesetzt. Dies zeigt, dass Herzen nicht mehr fühlen, Augen unter Blindheit leiden, Ohren regelrecht überäubt sind und jene, die diese Taten vollziehen ihre menschlichen Werte verlieren. Grundlegend für die Strafe der Sündigen ist, dass sie personenbezogen ist. Jedoch erfordert die Wegbereitung zum Sündigen ebenso eine Strafe. Deshalb sollte man die Wegbereitschaft und Unterstützung für gute Taten umsetzen und für schlechte Taten sowie Handlungen, die als Sünde zählen, meiden. Gründe wie die Triebseele des Menschen, der Teufel und die Verlockung der Welt sind Punkte, die die Menschen zum Sündigen verleiten. Der Mensch sollte in einem legitimen Rahmen von den weltlichen Gaben, die ihm gegeben wurden, profitieren, die Welt

nicht als Zweck sondern Mittel zum Zweck (Jenseits) ansehen und sollte die noch schöneren Gaben im Jenseits nicht vergessen. Für die weltlichen Lüste sollte der Mensch nicht sein Jenseits verlieren. An dieser Stelle können wir uns die Frage stellen, ob ein Mensch durch das Sündigen von seiner Religion abgesprochen werden kann. Niemand außer den Propheten ist fehlerfrei. Außer das Beigesellen von Dingen oder Gottheiten neben Gott und Kufr (Verleugnung, Unglaube) tritt eine Person aufgrund des Sündigen nicht vom Glauben aus, wird aber ein sündigender Gläubiger und verdient somit die Strafe. Gott kann ihn aber vergeben, wenn er wünscht. Ein gläubiger Mensch sollte sich vor Fehlern und Sünden enthalten. Wenn er eine Sünde begeht, sollte er sich Mühe geben, diese zu bereuen und von den Fehlern abzukommen. Der erste Mensch und Prophet Adam begann einen Fehler, indem er eine verbotene Tat vollzog. Er war sich später bewusst, zeigte Reue und bat Gott um Vergebung. Gott nahm seine Reue an und vergab ihm. Der Teufel aber lehnte sich den Geboten Gottes auf und beharrte darauf. Er bereute es auch nicht und folglich traf ihn der Fluch Gottes. Der Beste unter den Sündigen ist die Person, die seine Fehler bereut. Hier wird die Bedeutsamkeit der Reue, durch bewusster Rückkehr einer Sünde und einem Fehler betont. Auch wenn das Sündigen und das fehlerhafte Verhalten schon eine nicht gut angesehene Sache ist, ist die Beharrung auf Fehler und Sünden mit der Meinung diese seien richtig, des Einsehens und Eingeständnisses entgegen, noch schlimmer und abscheulicher. Möge der erhabene Allah uns und jeden Menschen Aufmerksamkeit auf Fehler und Sünden schenken, damit wir uns von diesen fernhalten können und die Kraft des Eingeständnisses und der Rückkehr von Fehlern und Sünden zuteilwerden lassen.



KEHL Merkez Camii



KEHL /
Baden-Württemberg

KARLSRUHE - Kehl DİTİB Merkez Camii'nin temeli 2007 atılmış olup, hayırseverlerin yardımlarıyla, 2010 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Türk mimari tarzında çift minareli ve kubbeli inşa edilen Kehl DİTİB Merkez Camii'nin müezzin mahfili, minber, mihrap ve kürsü Türk mermer işçiliğinin güzel örneğini sunar. Caminin kubbe ve iç tavan kısımları hat ve tezyinat ustaları tarafından şekillendirilmiştir. Fransa sınırında Kehl şehrinde yer alan Merkez Camii, Baden Württemberg eyaletinin en güzel ibadethanelerinden biri olup, özel ya-

pım biri büyük, sekiz tane de küçük avize ile aydınlatılmaktadır. Caminin toplam arsa büyüklüğü 2116 m² olup, bunun 450 m²'sine cami inşâsı yapılmıştır. 100 bayan ve 250 de erkek cemaat kapasiteli olan camide cuma ve bayram namazlarında 500-600 kişi ibadet etmektedir. Kehl DİTİB Merkez Camii, yönetim kurulu odası, kütüphanesi, lokali, mutfak, gençlere yönelik salon, ders-hane, 26 araçlık otopark ve değişik hizmet birimleriyle ferah ve geniş bir alanda hizmet vermektedir. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik

düzenlenen çeşitli toplantılar ve sohbetlerle birlikte, yetişkin bayan, erkek ve kız çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri verilmektedir. Ayrıca, düğün, sünnet, mevlid vb. programlara da ev sahipliği yapan cami, cemaat için ikinci adres durumunda olup, ferahlatıcı ve göz doldürücü bir mekana sahiptir. Almanya'nın Fransa sınırında yer alması sebebiyle başta Fransa-Strasburg olmak üzere her ülke vatandaşlarına hizmet veren Kehl DİTİB Merkez Camii kuruluşundan bugüne kadar onbin civarında ziyaretçiyi misafir etmiştir.

Kehl DITIB Zentralmoschee

KARLSRUHE - 2007 wurde der Grundstein der Kehl DITIB Zentralmoschee gelegt, 2010 mit den Spenden der wohlwollenden Menschen fertiggestellt und mit all seinen Bereichen zur Dienstbarkeit eröffnet.

Die Gebetsruf-Galerie, Lehrstuhl, Gebetsnische und Gebetskanzel der Kehl DITIB Zentralmoschee, die in dem Stil der türkischen Architektur mit einer Kuppel und zwei Minaretten errichtet wurde, offerieren eine sehr schöne Beispielhaftigkeit der türkischen Marmor-Arbeit. Der Kuppelbereich und die Decke des Gebetsaaes wurden durch unterschiedliches Fachpersonal für Ornament, Verzierungen und Kalligraphie gestaltet und bereitgestellt.

Die sich an der Grenze zu Frankreich in der Stadt Kehl befindliche Zentralmoschee, ist eines der

schönsten Gebetsstätte in Baden Württemberg und wird durch eine große und acht kleine Kronleuchter besonderer Anfertigung beleuchtet. Der Moscheebau macht rund 450 m² der insgesamt 2116 m² großen Grundstücksfläche der Moschee aus.

In der Moschee, die eine Kapazität von 100 Frauen und 250 Männer zur Verfügung stellt, können an den Gottesdiensten, die zu Freitagen und Festtagen stattfinden, rund 500-600 Personen teilnehmen.

Auf einer geräumigen Fläche leistet die Kehl DITIB Zentralmoschee ihre Dienste mit ihrem Vorstandsraum, ihrer Bibliothek, Gemeinschaftsraum, Küche, Jugendraum, Unterrichtsraum, Parkmöglichkeiten für 26 Autos und unterschiedlichen Abteilungen.

Neben verschiedenen Versammlungen und Gesprächszirkeln, die für Kinder, Jugendliche und Erwachsene veranstaltet werden, bietet man für Erwachsene und Kinder Koranrezitations- und Religionsunterricht, der Grundlagen orientiert ist, an. Die Moschee verfügt unter anderem über eine äußerst geräumige und anschauliche Räumlichkeit, die Hochzeits-, Beschneidungs- Mawlid-Veranstaltungen und anderen Programmen Gastgeberchaft leisten kann und ist das zweite Zuhause der Gemeinde.

Die Zentralmoschee, die aufgrund ihrer Lage an der deutsch-französischen Grenze allen voran den Menschen in Straßburg und allen anderen Landsleuten im Dienste steht, nahm seit ihrer Gründung bis in die heutigen Tage ca. zehntausend Gäste auf.





▼ Musa YILMAZ
OBERDERDINGEN
DİN GÖREVLİSİ

ÇOCUKLARA DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL VERİLMELİ?

Değerler eğitimi, çocukların ve gençlerin ilgili, ilkeli ve sorumlu bireyler olmalarına yardım eden ve bebeklikle başlayıp uzun yıllar devam eden bir eğitim sürecidir.

Değerler, davranışlarımıza yön veren standartlardır. Bizler hayatımızın her alanında her zaman zihnimizdeki çeşitli değerlerle harekete geçeriz. Bu nedenle tutum ve davranışlarımız değerlerimizle yakından ilişkilidir. Değerler, davranışlarımıza yön verir. Sevgi, saygı, mutluluk, doğru davranış, insanlık onuru, dürüstlük, şiddetten kaçınma, hoşgörü vb. gibi temel insanî değerler insanın en iyi tarafını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Değerler nasıl öğrenilir?

Değerlerin öğrenilmesi sosyal bir öğrenmedir. Çocuğun gördüğü ilk sosyal kurum aile olduğu için çocuğun değer sisteminin oluşmasında aile önemli bir yere sahiptir. Ailede, değerler model alma ve anne babayı taklit etme şeklinde oluşmaya başlar. Çocukların davranış ve tutumlarının sonucunda çevrelerinden gördükleri tepki ve yorumlarla da gelişir. Geçmişte değerlerin çoğu aile içinde yaşantı ile aktarı-

lırken, artık sadece yaşantı yeterli olmamakta anne babaların bu konuda bilinçli çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Çünkü artık televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur. Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermektedir. Bu noktada anne babaların işleri daha da zorlaşmaktadır. Aynı zamanda sorumlulukları biraz daha artmaktadır.

Olumsuz etkilere karşı çocuklarımızı nasıl koruruz?

- Anne baba olarak değerler konusunda amaçlarımızı belirleyebiliriz. Ailemizde bizim için önemli olan değerler nelerdir? Çocuğumuzun hangi değerleri benimsemesini istiyoruz? Bizim için önemli olan davranışlar ve ilkeleri belirleyebiliriz.
- Ailemizin değerleri ve önceliklerini çocuklarımızın yanında sıklıkla konuşmalı ve onları sürece dâhil etmeliyiz.
- Çocuklarımızda görmek istediğimiz davranışları, değerleri ve inançları

önce biz yaparak onlara örnek olmaliyiz.

- Çocuklarımızı dinleyerek ve söylediklerini anlamaya çalışarak onlara ne kadar önem verdiğimizizi göstermeliyiz.
- Televizyon ve bilgisayardan uzak faaliyetlerle zaman geçirmeleri için yönlendirmeli ve gelişimsel oyunlar oynamaları konusunda desteklemeliyiz.
- Çocuklarımızı olumlu davranışlarından dolayı yüreklendirmeli ve doğru davranışlarını pekiştirmeliyiz.
- Çocuk kitapları okuyabilir ve çocuk filmleri izleyebiliriz. Çocukların oyun ve oyuncaklarıyla oynayarak onları daha fazla anlama ve hayatı paylaşmaya çalışabiliriz.
- Çocuğun olgunluk seviyesi ve yaşına uygun kararları alması yönünde fırsatlar verebilir, böylece kişisel kontrolün gelişmesini sağlayabiliriz.
- Yanlış davranışlarına daha az tepkisel davranabilir, çözümler bulma üzerine yoğunlaşabiliriz.

Evladının aklını, ruhunu, kalbini eğitebilen ailelerden olabilme temenni siyle...

Wie sollten Kinder Wertebildung erhalten?

♦ MUSA YILMAZ

RELIGIONSBEAUFTRAGTER
OBERDERDINGEN

Wertebildung ist ein Bildungsprozess, der mit der Säuglingszeit beginnt und lange Jahre andauert, den Kindern und Jugendlichen hilft, teilnahmevolle und verantwortungsbewusste Personen zu werden.

Werte sind Tugenden, die die Richtung unserer Verhaltensweisen weisen. In allen unseren Ebenen des Lebens verhalten wir uns jederzeit nach den Werten in unseren Gedächtnissen. Deshalb stehen unsere Taten und Verhaltensweisen in einer starken Verbindung mit unseren Werten. Unsere Wertevorstellung weist unseren Verhaltensweisen die Richtung. Liebe, Respekt, Wohlbefinden, zutreffendes Verhalten, Menschenwürde, Ehrlichkeit, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit und ähnliche grundlegende Menschenwerte beabsichtigen das Hervorrufen der besten Verhaltensweise des Menschen.

Wie lernt man Werte?

Wertebildung ist eine soziale Bildung. Da die Familie die erste soziale Einrichtung ist, die das Kind zuerst beobachtet und mitbekommt, hat sie in der Zusammensetzung des Wertesystems der Kinder einen sehr wichtigen Rang. Die Werte in der Familie lassen sich durch das Nachahmen und Vorbild nehmen der Eltern formen und entwickeln sich infolge des Verhaltens und Benehmens mit den Wahrnehmungen und Reaktion, die sie aus ihrer Umgebung beobachten. Während in frühe-

rer Zeit die meisten Werte in der Familie durch das Ausleben übermittelt wurden, reicht die alleinige Ausübung dieser in der heutigen Zeit nicht mehr aus. Daher muss eine bewusste Praxis dieser Werte seitens der Eltern aufgewendet werden. Denn das soziale Umfeld für unsere Kinder auf der ganzen Welt ist nunmehr der Fernseher, Computerspiele, Kino, Zeitschriften, Internet, Spielzeuge und Werbung. Die durch die Familie und Schule übermittelten und die aus dem Fernseher und der Außenwelt entnommenen Werte sind in der meisten Zeit unterschiedlich. In diesem puncto haben die Eltern eine noch schwerere Arbeit. Gleichermaßen steigen auch ihre Verantwortungen.

Wie schützen wir unsere Kinder gegen negativen Einfluss?

- Als Eltern können wir unsere Absichten hinsichtlich der Werte formulieren. Welche sind eigentlich die für uns wichtigsten Werte in unserer Familie? Welche Werte sollen sich unsere Kinder aneignen? Hierbei können wir uns am Verhalten und Benehmen festhalten, das uns wichtig erscheint.
- Wir sollten die Werte und Prioritäten unserer Familie mit unseren Kindern öfter besprechen und sie mit in das Geschehen involvieren.
- Verhalten, Glauben und Werte sollten wir erst einmal vorleben und in dieser

Hinsicht vorbildhaft sein, bevor wir diese von unseren Kindern erwarten.

- Wir sollten unseren Kindern zeigen, wie sehr wir auf sie Wert legen und sie wertschätzen, indem wir ihnen zuhören und ihre Worte verstehen.
- Wir sollten sie dazu veranlassen und in ihren Aktivitäten unterstützen ohne Fernseher und Computer Zeit zu verbringen sowie für Spiele zu motivieren, die weiter entwickeln.
- Unsere Kinder sollten wir aufgrund ihrer positiven Taten ermutigen und ihres richtigen Verhaltens bestätigen.
- Gemeinsam können Kinderbücher gelesen und Kinderfilme angesehen werden. Auch können gemeinschaftliche Spiele bevorzugt werden, um somit dazu beizutragen, mehr von dem Spiel zu haben und ihr eigenes Leben zu teilen.
- Wir können unseren Kindern gemäß ihrem Alter und ihrer Stufe der Reife Gelegenheiten geben, passende Entscheidungen zu treffen, um somit die persönliche Entwicklung unter Kontrolle zu halten.
- Falsche Verhaltensweisen sollten wir noch weniger reaktionär begegnen und unsere Konzentration auf das Finden von Problemlösungen intensivieren.

Mit dem Wunsch einer von den Familien zu werden, die den Verstand, die Seele und das Herz der Kinder prägen können.

Hasan AKPINAR
FÜRTHEN-SIEG ULU CAMİİ
DİN GÖREVLİSİ

BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI

Rabbimiz Kerim kitabımızda şöyle buyuruyor: “Ey insanlar doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve bir birinizle tanışmanız için sizi kabilelere ayırdık Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.”¹

Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) de Veda Hutbesi’nde; “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarıdır. Âdem ise topraktır. Arabın arab olmayana bir üstünlüğü olmadığı gibi, beyazın siyaha, siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadır”² buyurmuştur.

Allah insanı yeryüzünden yaratmış ve yeryüzünü imar etmekle görevlendirmiştir. Yeryüzünün imarı ise herkesin birbirinin hak ve hukukuna saygı çerçevesinde birlikte yaşama ahlakı ve kültürünün geliştirilmesiyle mümkündür.

Üzülerek belirtmek gerekir ki; birlikte yaşama konusu, günümüz toplumlarının en başta gelen problemlerinden biri haline gelmiştir. Bugün bir yandan bazı Batı toplumlarında Müslümanlara karşı nefret söylemleri, ayrımcılık politikaları gibi birlikte yaşama kültürünü zedeleyen geliş-

meler yaşanırken diğer yandan da kimi İslâm toplumlarında mezhepçilik, meşrepçilik, ırkçılık, ideolojik ayrımcılık sebebiyle vahim iç çatışmalar yaşanmakta; masum nice canlar hunharca katledilmekte, şehirlerin tarihi ve kültürel dokuları tahrip edilmektedir.

Hepimiz yeryüzünde büyük insanlık ailesinin birer ferdi değil miyiz? Hepimiz Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın kızları ve oğulları değil miyiz? Hepimiz bir Allah’ın kulları değil miyiz? O halde nedir birbirimizden alıp veremediğimiz!

Birlikte huzur ve güven içinde yaşayabilmek için ihtiyacımız olan erdem ve fazilet duygusu Yüce Allah tarafından fitratımıza nakşedilmiş iken bunları fiiliyata geçirmek, söylem ve eylemlerimize yansıtılabilmek ve ikincisi olmayan bu dünyayı daha güzel, yaşanabilir bir dünya yapabilmek bu kadar zor mu gerçekten?

Saygıyı, hoşgörüyü, merhameti, adaleti, affetmeyi, dürüstlüğü, paylaşmayı, sabrı hayatımıza hâkim kılmak, gökdelenler inşa etmekten; devletler, şirketler kurup yönetmekten daha mı zor, daha mı külfetli?

Kalplerdeki kin ve nefret duygularını,

hırs ve intikam arzularını parçalamak, atomu, atom altı parçacıklara ayırmaktan daha fazla mı çaba gerektiriyor? Yüreklerde sevgi, muhabbet, şefkat üretmek, kocaman fabrikalar kurup silah üretmekten daha mı masraflı ve zahmetli?

Birbirine muhtaç bir şekilde yaratılan insanoğlu, hayatı beraber yaşamak zorunda olduğu diğer insanları Yüce Allah’ın kendisine bir lütfu ve nimeti olarak görmek zorundadır.

Asıl yere düştüğünde kaldırılması gereken insan ve insanlık değerleridir.

Birbirimize muhtaçlığımızı unuttuğumuz zaman, Allah’a açılan yollardan birini kapattık demektir. Unutmayalım ki; dünya bize, biz birbirimize emanetiz.

Hutbemi Rahmet Elçisi (s.a.s)’in bir hadisi şerifi ile bitirmek istiyorum: “Mümin, cana yakın kimsedir. İnsanlarla dostluk kurmayan, kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur.”³

[1] Hucurat, 49/13

[2] İbn Hanbel, V, 411

[3] İbn Hanbel, II, 40

Die Kultur des Zusammenlebens

In dem anfangs rezierten gnadenreichen Vers gebietet unser Herr folgendes: „O ihr Menschen! Fürwahr wir erschufen euch aus einem Mann und einer Frau und machten euch zu Völkern und Stämmen, damit ihr einander kennenlernt. Der Frommste unter euch ist der Angesehenste vor Allah.“^[1]

Und unser lieber Prophet Muhammed (s) äußerte sich in seiner Abschiedspredigt wie folgt: „O ihr Menschen! Euer Herr/Rab ist derselbe. Auch euer Vater ist derselbe. Ihr seid alle Kinder Adams, er hingegen ist aus der Erde. So wie der Araber keinen Vorrang vor dem Nicht-Araber hat, besitzt der Weiße vor dem Dunkelhäutigen sowie der Dunkelhäutige vor dem Weißen keinen Vorrang. Denn der Vorrang liegt lediglich in der Frömmigkeit (taqwā)“^[2] Allah erschuf den Menschen aus der Erde und beauftragte ihn mit der verantwortlichen Gestaltung (imār) der Welt. Diese Gestaltung wiederum ist nur mit der Ausarbeitung einer Kultur des Zusammenlebens und der Moral sowie der Achtung und gegenseitigen Berücksichtigung der Rechte eines jeden möglich.

Bedauerlicherweise muss aber festgehalten werden, dass das Zusammenleben in den heutigen Gesellschaften zu einem der wichtigsten Probleme geworden ist.

Einerseits beobachten wir heute in einigen westlichen Gesellschaften Hass und Diskriminierung gegen

Muslimen, die die Kultur des Zusammenlebens zusehends in Gefahr bringen. Andererseits erlebt man in so manchen muslimischen Gesellschaften aufgrund von Rassismus, ideologischen Diskriminierungen, sektiererischen Ausgrenzungen schwerwiegende interne Gewaltkonflikte. Infolge werden zahlreiche unschuldige Menschen blutrünstig ermordet und historisches sowie kulturelles Erbe der Städte zerstört. Sind wir denn nicht alle auf Erden ein Mitglied der großen Menschheitsfamilie? Stammen wir denn nicht alle von Adam und Eva ab? Zählen wir nicht alle zu den Dienern desselben Allahs, desselben Schöpfergottes? Warum können wir uns nicht vertragen?!

Ist es denn wirklich so schwer, das für das Zusammenleben nötige Gefühl der Tugendhaftigkeit in unseren Taten und Worten widerspiegeln zu lassen? Allah hat doch diese Gefühle in unsere Natur hineingegeben. Wir müssten im Stande sein, diese Welt, von der es keine zweite mehr gibt, schöner und besser zu gestalten.

Was ist vortrefflicher? Der Einsatz für Respekt, Duldsamkeit, Gnade, Gerechtigkeit, Erbarmung, Aufrichtigkeit, Geduld und Teilen? Oder der Bau von Wolkenkratzern, die Gründung und Führung von Staaten und Firmen? Ist der Aufwand für die Beseitigung der Gier- und Rachegefühle, Hass-

und Abscheueempfindungen aus unserem Herzen größer als die Mühe beim Teilen der Atome! Verursacht das Stiften von Liebe, Zuneigung und Gutmütigkeit in den Herzen etwa mehr Kosten und Aufwand als das Gründen von großen und prächtigen Waffenfabriken?

Der Mensch wurde mit dem Bedürfnis erschaffen, in Gesellschaft zu leben. Er ist in der Pflicht, seine Mitmenschen, mit denen er gemeinsam das Leben teilt, als eine Gabe und Gunst des erhabenen Allahs zu betrachten.

Die Menschen und menschlichen Werte sind es eigentlich, die wieder belebt werden müssen. Wenn wir unsere gegenseitige Bedürftigkeit vergessen, so bedeutet dies, dass wir somit einen der zu Allah führenden Wege schließen. Denn wir sollten nicht vergessen; die Welt ist uns und wir sind einander anvertraut.

Meine Rede möchte ich mit einem Ausspruch (Hadith) des Propheten der Barmherzigkeit (s) beenden: „Ein Gläubiger ist ein umgänglicher Mensch. Jemand, der mit den Menschen keine Freundschaft schließt und mit dem man sich nicht anfreunden kann, ist kein gütiger Mensch.“^[3]

[1] Koran, Hudschurat, 49/13

[2] Ibn Hanbel, V, 411

[3] Ibn Hanbel, II, 40

Porz DİTİB Mevlana Camii ibadete açıldı

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Porz DİTİB Mevlana Camii duarlarla ibadete açıldı.

Arazisi ve tüm inşaat giderleri hayırseverler tarafından karşılanan Mevlana Camii'nin açılışına; Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanı Cafer Tayyar Doymaz, Porz Belediye Başkan Yardımcısı Elvira Bastian, Porz Belediyesi Genel Müdürü Norbert Becker, Köln Katolik Kilisesi Komisyon Başkanı Hannelore Bartscherer, Köln Protestan Kilisesi Diyalog Sorumlusu Dorothee Schaper, DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, Köln Eyalet Bölge Birliği Başkanı İrfan Saral'nın yanı sıra çok sayıda Alman ve Türk davetli katıldı. Leverkusen DİTİB Mimar Sinan Camii din görevlisi Hüseyin Demir'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Dernek Başkanı Ömer Beyazıt caminin inşaa süreci ile ilgili bilgi verdi.

Porz Belediye Başkan Yardımcısı Elvira Bastian, Porz Belediyesi Genel Müdürü Norbert Becker, Köln Katolik Kilisesi Komisyon Başkanı Hannelore Bartscherer, Köln Protestan Kilisesi Diyalog Sorumlusu Dorothee Schaper ve Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Dilek yaptıkları konuşmalarında caminin açılışından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Porz şehrinde çeşitli millet ve dinlere mensup insanların olduğunu, bunların huzur ve barış içerisinde yaşadığını, Mevlana Camisinin de şehire farklılık kattığını ifade ederek, caminin insanların ve kültürlerin kaynaşmasına vesile olduğunu bundan dolayı dernek yöneticilerine ve yapıma katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ettiler.



Bu eserin Köln kentinin dini ve kültürel açıdan farklı ve çeşitli olduğunu ortaya koyan bir sembol olduğunu ifade eden Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker, "Bu cami birçok insanın birlikteliğinin ve ortak çalışmasının bir eseridir. Bu eser sabrın ve çalışmanın taşa kazınmasıdır.

Bu cami sadece bir bina değildir. Bu caminin burada inşa edilmesi aynı zamanda bir dine mensup insanların kendilerini tamamen evlerinde hissetmeleridir. Bu cami insanların başka ülkelerden kendi hayat hikayelerini, tecrübelerini ve tabii olarak kendi dinlerini şehir toplumuna kazandırmaları anlamına gelmektedir. Uyumu en güzel şekilde yaşamının örnek merkezi olacak bu camide, hedeflerinize ulaşmanızı ümidiyle cami yapımına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hoşgörü için fırsatlar sunmanın, birlikte barış içinde yaşamının en önemli unsuru olduğuna vurgu yapan Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, "Bu caminin yapımında emek ve enerji harcayan herkesi içtenlikle tebrik ediyorum. Cami gibi kalıcı ve değerli eserler ancak dernek yönetimi, cemaat ve yerel makamlar arasında güvene dayalı bir işbirliği olması halinde mümkün olabiliyor. Ben de bu değerli işbirliği ruhunu ortaya çıkartmış olan Türk ve Alman dostlarımıza içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Almanya'daki Türk toplumunun camiler inşa etmesinin kendilerinin yaşadıkları bu yere, bu toprağa, Almanya'ya ait hissetmelerinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etmek istiyorum.

Bugün burada açılışını yapacağımız caminin de Türk toplumunun taşıdığı manevi değer kadar, bir kez daha kendi inançlarına saygı gösterildiğini bilmeleri ve bu toplumun birinci sınıf vatandaşları olarak hissetmeleri bakımından da bence anlam taşımaktadırlar” dedi. DİTİB’in her zaman içinde yaşadığı toplumun ve ülkede yaşayan Müslümanların hayrını gözeten bir dini cemaat olduğuna dikkat çeken DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoglu, “Bu yeni yapılan mekan dün ile bugün arasında bir köprü, Almanya’nın ve bizim geleceğimiz için de aynı zamanda bir işarettir. Burası ortak geleceğimizin bir temeli, bir yapıtı ve bir kazancıdır” dedi. Camilerin bütün insanları kucaklayacak ortak bir mekan olduğunu söyleyen Aşıkoglu konuşmasına şöyle devam etti: “Camiler müminler ibadet merkezinin yanında birer eğitim mekanıdır. İnsanların bir araya geldiği, dertlerini, problemlerini paylaştığı mekanlardır. Almanya’da inşa edilen camilerin de bu güzelliği sahiptir. Camiler bizler için Kur’an’ın öğretildiği, Rasullulah’ın tanıtıldığı mekanlardır. Camiler çocuklarımıza dinini, Kur’an’ını, peygamberini öğrettığımız mekanlardır. Bu sebeple camiler ve mescidler bizim için vazgeçilmezdir. Bu güzel mekanın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, caminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Mabedlerin tarihinden bahseden Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, “Mabedlerin tarihi dinlerin tarihi ile eş zamanlı sayılabilir. Nerede bir din var ise orada bir de mabed vardır, ibadet edilen bir mekan mevcuttur. Arkeolojik kazılarda bulunan şehirlerde mutlaka bir mabede rastlanır. Bugün biz o mabedleri çıkartarak yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mabedler insanlık aleminin zenginliklerindedir. Bazı dinlerde görkemli mabedlere rastlanır, bu mabedler insanlık tarihi boyunca yaşamış, bu gün de yaşama devam etmektedir” dedi. Kiliseler ve camiler toplumları bir araya getiren mekanlar olduğunu ifade eden Erbaş konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’de miladi beşinci asırlardan yaşayan kiliseler var. Bu kiliseler çanlarıyla, cemaatleriyle, camilerin minarelerine benzeyen kuleleriyle yaşamaktadır ki biz de onları yaşatmaya devam ediyoruz. Çünkü hepimizin zenginliğidir bunlar. Cami ismi de İslam’ın doğuşunun ilk yıllarından itibaren vardır. Cami cem eden, toplayan anlamına gelir. Allah’ın 99 isminden birisinin adı da el-Cami dir. Nasıl ki yaratıcı bütün insanlığı sarıp sarmalıyorsa, cami de Allah’ın kullarını içine çekerek rahmetle, merhametle, sıcaklıkla, ibadet aşkıyla sarıp sarmalayan bir yer olarak anlam

veriyoruz. Peygamber Efendimizin’in döneminde caminin işlevsel fonsiyonlarını burada da görebiliyoruz. Din eğitiminden yoksun çocukların ve gençlerin kötülüklerle düşmesi çok daha fazladır. Hangi inançtan olursa olsun o inancın öğretisini küçük yaşta çocuklarına aldırarak zorundadır. Bazı insanların, grupların yaptığı kötülükleri o dinin kitabından, peygamberinden kaynaklanıyor gibi anlayışları reddediyoruz. Bu bakımdan Avrupa’da İslamofobi’nin etkisinin kırılması noktasında Hıristiyan kardeşlerimizden özellikle destek bekliyoruz. İslam; kardeşlik, sulh, bir arada yaşama ve kardeşlik demektir. İslamofobiye hep birlikte karşı çıkalım. İslam medeniyetlerinde asırlardan beri farklı inançlardan farklı mezheplerden insanlar bir arada yaşamış, bunun için gerekli zeminler hazırlanmış. Mesala İstanbul’da bir mekan ve o mekanın bahçesinde havra, kilise ve cami vardır. Asırlar boyunca üçü de yanyana yaşamıştır. Mabedlerin ve din adamlarının her anlamda dokunulmazlıkları vardır. Caminin yapımında maddi ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde caminin açılış kurdelesi kesildi. Açılış ardından, cami gezilerek müstemilat hakkında bilgi verildi.





Helmstedt DİTİB Fatih Camii ibadete açıldı

HANNOVER - Helmstedt DİTİB Fatih Camii, dualarla ibadete açıldı. Açılış törenine; T.C. Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoglu, Hannover Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay, Helmstedt Belediye Başkanı Wittich Schobert, Helmstedt Protestan Kilise Cemaatleri Birliği Dekanı Detlef Gottwald, DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Kılıç, Dernek Başkanı Salih Kirazlı, siyasi temsilciler, kilise temsilcileri, bölge DİTİB dernekleri din görevlileri, dernek yöneticileri ile çok sayıda davetli iştirak etti.

Gifhorn DİTİB Camii Din Görevlisi Ahmet Danış'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Helmstedt DİTİB Fatih Camii Dernek Başkanı Salih Kirazlı, DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Kılıç, Hannover Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay, selamlama konuşmalarında, bu güzel mabedin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İnsanların kendi kültürünü ve inancını yaşamasının en doğal hakları olduğunu söyleyen Helmstedt Belediye Başkanı Wittich Schobert, "Güzel bir günde bizleri

bir araya getiren DİTİB derneğine teşekkür ediyorum. Kardeşçe, dostça yaşamamız, birlikteliği sağlamamız çok önemlidir. Bu eser bunun göstergesidir. Şehrimize bu zenginliği katan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Birlikteliğin önemine vurgu yapan Helmstedt Protestan Kilise Cemaatleri Birliği Dekanı Detlef Gottwald da, "Böyle güzel mekanlarda ibadet edeceğimizden dolayı sizleri tebrik ediyorum ve sevincinizi paylaşıyorum. Bugüne kadar bir çok notkada işbirliğinde bulduk. Özellikle bu dönemlerde dini ismismar eden gruplara karşı şimdi bizim birlikteliğimiz ve işbirliğimiz daha da önem arz ediyor. Bu mabedin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. DİTİB'in her zaman içinde yaşadığı toplumun ve bu ülkede yaşayan

Müslümanların hayrını gözeten bir dini cemaat olduğuna dikkat çeken DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoglu, "Bu yeni yapılan mekan dün ile bugün arasında bir köprü, Almanya'nın ve bizim geleceğimiz

için de aynı zamanda bir işarettir. Burası ortak geleceğimizin bir temeli, bir yapıtı ve bir kazancıdır" dedi.

Dil ve din unsurunun önemine değinen Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay, "Camilerimiz sadece ibadet yerleri olarak algılanmamalıdır. Burasını aynı zamanda bir eğitim merkezi, sosyal merkez, buluşma ve birliktelik sağlama yeri olarak düşünelim. Bu mabedi içinde yaşadığımız toplumun tüm katmanlarıyla birlikte kullanacağımıza inanıyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Helmstedt DİTİB Fatih Camii çocuk ilahi grubunun seslendirdiği eserler ve eski din görevlisi Adil Şimşek'in yaptığı dua eşliğinde caminin açılış kurdelası katılan davetliler tarafından birlikte kesildi.

Açılışın akabinde birlikte cami gezildi, müstemilat hakkında bilgi verildi ve çifte ezan okunarak ilk namaz kılındı.



Lahr DİTİB Ulu Camii'nde temel atma

KARLSRUHE - Kempten Lahr DİTİB Ulu Camii'nin temel atma töreni yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Temel atma törenine Lahr Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Wolfgang Müller, Federal milletvekili Peter Weiss, dini kuruluşların temsilcileri ile birçok Türk ve Alman vatandaş katıldı. Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Müller; projeye vermiş olduğu desteğe ve insanların dinlerini özgürce yaşaması gerektiğine vurgu yaptı. Federal milletvekili Weiss ise; Türk Alman dostluğuna işaret etti. Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mehmet Tekin ise konuşmasında; camilerin yapımının önemine, yurt dışındaki vatandaşlarımıza dini ve kültürel anlamda camilerin katkısına, birlik ve beraberliğe, Türk-Alman toplumunun tanışma ve kaynaşmalarına vesile olduğuna, toplum fertlerinin birlikte yaşamasına yönelik yaptığı katkıya değindi. Ayrıca camilerin sadece ibadet mekanları değil aynı zamanda



sosyal ve kültürel mekânlar olduğu, sevgi ve barış öğretildiğini belirtti. Yine DİTİB'e bağlı cemiyet ve camilerin önemli toplumsal görevleri yerine getirmekte ve topluma katkı sağladığına işaret etti. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve projenin tamamlanması için hep birlikte çalışmamız gerektiğine vurgu yaptı. Dernek Başkanı Hasan Babur'da projenin bu aşamaya kadar geçirdiği

süreci anlattı, görmüş olduğu destekten dolayı yetkililere teşekkür etti. 3500 m² lik arsa üzerine inşa edilecek proje cami yanında birçok hizmet birimini de içinde barındıracaktır. 2018 yılında bitirilmesi planlanan proje bölgedeki Müslümanlara önemli hizmetler sunacaktır. Lahr DİTİB Ulu Camii Din Görevlisi Salim Üzümez'in yapmış olduğu dualar eşliğinde caminin temeli birlikte atıldı.

Duisburg'da Cenaze Hizmetleri Kursu

DÜSSELDORF - Duisburg Pollman DİTİB Merkez Camii'nde cenaze hizmetleri kursu verildi. Bayan din görevlileri Zehra Canbolat ve Sümeyra Avcı tarafından teorik ve pratik olarak iki aşamada verilen kursa, çok sayıda bayan cemaat katıldı. Din görevlileri Canbolat ve Avcı, cenaze yıkama ve kefenlemenin çok önemli olduğunu söyledi. Kursun sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından katılım sertifikası verilecek.





DİTİB Federal Kadın Birliği ikinci dönem yönetim kurulunu seçti

DÜSSELDORF - 23-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Langenfeld'de bir araya gelen DİTİB Eyalet/Bölge Kadın Birlikleri Federal Kadın Birliği 2. Dönem Yönetim Kurulunu seçti.

Almanya çapında 15 Eyalet/Bölge Kadın Birliğinden gelen delegeler, 2 gün süren eğitim semineri ve bilgilendirme toplantılarında gerçekleştirilen faaliyetler ve kadın çalışmalarında ulaşılmak istenen hedefler görüşüldü.

Hizmet içi eğitim semineri, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu'nun yapmış olduğu selamlama ve açılış konuşması ile başladı. Prof. Aşıkoğlu konuşmasında kadın çalışmalarının önemine vurgu yaptı. 870 derneğiyle DİTİB ailesinin, en küçük cemiyetten eyalet ve federal bazda en büyük örgüt yapısına kadar farklı hedef kitlelerini kapsadığını ve bütün kurulların işbirliği ve istişare içerisinde giderek büyüyen bir hizmet ağını oluşturduklarını ifade etti.

Aşıkoğlu konuşmasında Eyalet ve

Bölge Kadın Birliği yöneticilerinin toplum ve cemaat arasında köprü vazifesi gördüğünü, mülteci çalışmalarından, diğer sosyal hizmetlere ve cami içi faaliyetlere kadar birçok alanda etkili olduklarını vurguladı. Kadının toplumdaki yerine değinen Aşıkoğlu, kadın bakış açısının her alanda gerekliliğine ve önemine dikkat çekerken, ancak kadını destekleyen ve ona hak ettiği yeri veren toplumların ilerleyebileceğini dile getirdi.

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emine Seçmez de yapmış olduğu konuşmasında, kadının sadece aile ile var olmadığını, her şeyden evvel insan ve birey olduğunu unutmamak gerektiğini hatırlattı. Kadının yalnızca eş, anne, kız kardeş gibi bir başka bireye bağlı olarak değerli olmadığını ve kendi başına güçlü bir birey olarak desteklenmesinin, toplumsal gelişime katkı sağlayacağını altını çizdi. Eğitim seminerine konuşmacı olarak iştirak eden Derya Şahan, Murat Kayman,

Seat Uzeirovski ve Ayten Kılıçarslan kadın çalışmalarının hedefleri, DİTİB'in misyon ve vizyonu, hukuki ve sosyal gelişmeler, zorluklarla başa çıkma stratejileri konularında sunumlar yaptılar. Kadın çalışmalarının geliştirilmesi, camilerde sunulması gereken hizmetler, kamuoyuna yönelik çalışmaların ele alındığı çalışma grupları birçok yeni fikrin ortaya çıkmasına neden oldu.

Eğitim seminerinin akabinde 2. Genel Kurul gerçekleştirilerek yeni yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

Başkan: **Neşe Bıçakçı**

Başkan yardımcısı: **Nurten Afat**

Başkan yardımcısı: **Dilek Ağdan**

Sekreter: **Emine Çandır Karavil**

Kamuoyu çalışmalarından sorumlu

Y. K. Üyesi: **Leyla Akpınar**

Üye: **Dr. Emine Seçmez**

Üye: **Ayten Kılıçarslan**

Kiel'de minare sevinci

HAMBURG - Kiel DİTİB Ulu Camii'nin minaresi yapılan bir törenle açıldı. Açılış törenine Hamburg Başkonsolosu Mehmet Fatih Ak, Hamburg Eyalet Başbakan Vekili Manuela Söller-Winkler, Din Hizmetleri Ataşesi Cahit Küçükyıldız, Belediye Meclis Üyesi Gerwin Stöcken, DİTİB Nord Eyalet Birliği Başkanı Sedat Şimsek'in yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti ve kilise temsilcileri ile çok sayıda Alman ve Türk davetliler katıldı.

Öğle namazından önce Kiel DİTİB

Ulu Camii Din Görevlisi Abdurrahman Latifoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Dernek Başkanı Bekir Yalım'ın selamlama konuşmalarıyla başlayan merasimde yapılan konuşmalarda caminin, minarenin, ezanın önemi birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı ve minare yapımında katkı sunan hayırseverlere teşekkür edildi.

Konuşmaların ardından 24 metre uzunluğunda ve çift şerefeli minarenin açılış kurdelaşı kesildi.

Öğle ezanlarının bundan böyle Kiel'de minarenden okunabileceği öğrenildi.



Yarışmaların Almanya Finalleri Yapıldı



KÖLN - 18. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ile 18. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarışmalarının Almanya finalleri yapıldı.

18. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının Almanya finali Din Hizmetleri Ataşeleri Dr. Bilal Doğan (Stuttgart), Yunus Yüksel (Münster) ve din görevlisi Emre Şimşek (Köln)'ten oluşan komisyon öncülüğünde 07 Mayıs 2016 tarihinde Köln bölgesinde faaliyet yürütmekte olan Bergheim DİTİB Camii'nde yapıldı.

18. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarışması Almanya finali Din Hizmetleri Ataşeleri Ahmet Fuat Çandır (Berlin), Yusuf Ay (Hannover), Cahit Kütükyıldız (Hamburg) ve Dr. Mehmet Tekin (Karlsruhe)'den oluşan komisyon

öncülüğünde 14 Mayıs 2016 tarihinde Berlin DİTİB Türk Şehitlik Camii'nde yapıldı.

Yarışmalara DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Din Hizmetleri Ataşeleri, din görevlileri, dernek yöneticileri, öğrenci velileri ile çok sayıda davetli katıldı.



Yarışmaya Almanya genelinde 13 Ataşelik bölgesinden Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler alanında bölgelerinde birinci olan öğrenciler katıldı.

18. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Mainz bölgesinden Hüseyin Yazır Almanya birincisi, Düsseldorf bölgesinden Muhammed Fatih Karadeniz Almanya ikincisi ve Münster bölgesinden Muhammed Said Kalaycı da Almanya üçüncüsü oldu.

18. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarışmasında Stuttgart bölgesinden Sema Alkan, Duygu Kesmer ve Feyza Bıyıklı Almanya birincisi, Hamburg bölgesinden Işlay Kıraç, Elif Öztürk ve Hülya Kılıç Almanya ikincisi ve Köln bölgesinden Eylem Er, İrem Er ve Sümeyra Uymaz ise Almanya üçüncüsü oldu.

Dereceye giren öğrenci ve katılımcılara belge ve ödül takdiminden sonra programlar sona erdi.





Stuttgartlı gençler gençlik kampında buluştu

STUTTGART - Din Hizmetleri Ataşeliği ve DİTİB Eyalet Birliği tarafından Reutlingen ve Sonnenmatte de gençler için üç günlük bir dağ kampı programı düzenledi. DİTİB cami derneklerinden 15-20 yaş arası ikişer genç temsilcinin iştirak ettiği kampa 156 genç katıldı.

Stuttgart Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan'ın öncülüğünde düzenlenen kampta Bad Saulgau DİTİB Eyüp Sultan Camii Din Görevlisi Nasuh Aydemir ve Reutlingen DİTİB Yunus Emre Camii Din Görevlisi Seyit Ali Cantürk görev aldı.

Bad Saulgau DİTİB Eyüp Sultan Camii öğrencilerinden Yunus Emre Atmaca'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program; Din Görevlisi Nasuh Aydemir ve Gençlik Eyalet Birliği Başkanı İsmail Özkan'ın selamlaşma konuşmalarıyla devam etti.

Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan ve Stuttgart DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Erdinç Altuntaş, kampın amacının, gençlerinin bir araya gelip kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, kültürüne sahip çıkan yarının gençliğinin yetişmesine katkıda bulunmak

ve güçlü yarınlar inşa etmek olduğunu vurguladılar.

Kampta; DİB Müslüman Ülke ve Akraba Topluluklar Daire Başkanı Erdal Atalay, Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mehmet Tekin ve bölge gençlik kolları üyeleri sunumlar yaptı.

Kamp sonunda katılımcı gençlere Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan tarafından katılım belgesi verilerek, Almanca ve Türkçe yayınlanan çeşitli kitaplar hediye edildi.

Katernberg'te Kan Bağışı

ESSEN - Katernberg DİTİB Fatih Camii Derneği 2004 yılından beri 15. si düzenlenen kampanya ile kan bağışında bulundu.

Cuma namazında kan vermenin İslam Dini'ndeki önemi üzerinde duran Din Görevlisi Celil Dindar; "Kan

vermek ve gerektiğinde organ bağışında bulunarak hasta olanların iyileşmesine yardımcı olmak, yapılabilecek önemli iyiliklerden biridir" dedi.

Namaz sonrası başlayan kan bağış kampanyasında 55 kişi kan verdi.

Kızılhaç görevlileri; "Müslümanların göstermiş olduğu yoğun ilgi ve duyarlılık DRK teşkilatını memnun etmiştir" dedi.



“Mutlu Aile, Mutlu Birey, Huzurlu Gelecek”

MÜNİH - “Mutlu Aile, Mutlu Birey, Huzurlu Gelecek” sloganıyla Din Hizmetleri Ataşeliği’nin organizesinde başlatılan aile seminerleri serisinin üçüncüsü, Landshut DİTİB Yunus Emre Camii’nde gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak bölge bayan din görevlileri Emine Harmancı (Ingolstadt), Şule Önder (Münih-Merkez), Zehra Hattapoğlu (Burgkirchen) ve Ahmet Vural (Landshut) katıldı.



Landshut cemiyeti öğrencisi Nursima Köle’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ev sahibi dernek adına Landshut Din Görevlisi Ahmet Vural selamlama konuşması yaptı. “Nikah akdi ve çeşitleri”, “Nikahın getirdiği sorumluluklar”, “İslam’da aile mahremiyetinin nasıl olması gerektiği” konularında dinleyiciler bilgilendirildi.

Semineri yapan görevliler, dinleyicilerden gelen soruları cevaplayarak konuşmalarını tamamladı. Landshut cemiyeti öğrencilerinden Muhammet Melih Vural şiir dinletisiyle dinleyicilerin duygulu anlarını yaşadığı program öğrencilerden oluşan koronun söylemiş oldukları ilahilerle program sona erdi.



Rheda-Wiedenbrück’te hatim merasimi

MÜNSTER - Rheda-Wiedenbrück DİTİB Yeni Camii’nde Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler kursuna devam eden 21 bayan kursiyer için hatim merasimi düzenlendi.

Üç dönem devam ederek kursu bitirip belge almaya hak kazanan kursiyer-

lerin belgeleri Din Görevlisi Mehmet Yılmaz tarafından kendilerine takdim edildi.

Merasim çerçevesinde hatim yapan bayan kursiyerler Yasin, Tebareke ve Amme surelerini okudu. Ayrıca hatim yapan bayanlar ders yaparken ve diğer

zamanlarda çekilen resimlerinden oluşan enstantaneler ilgiyle izlendi. Çok sayıda katılımcının takip ettiği merasim okunan kısa surelerin ardından Din Görevlisi Yılmaz tarafından yapılan hatim duası ile sona erdi.





Hacı Bayram'da öğrencilerin gurur günü

MÜNİH - Pasing DİTİB Hacı Bayram Camii'nde 30 öğrenci Kur'anı Kerim'e geçerek taç giydi.

Hacı Bayram Camii Kur'an Kursuna devam eden 30 öğrenci, bu öğretim yılı başında Elif cüzünden başlayarak Kur'an-ı Kerim'e geçmeleri dolayısıyla Bayan Din Görevlisi Hayrunnisa Peker'in öncülüğünde taç takarak onurlandırıldı.

Program, tüm şehitlerin ruhuna Fatihha okunmasının ardından İstiklal Marşı ile başladı.

Merasime Pasing Hacı Bayram Camii Dernek Başkanı Mahmut Şahin, din görevlileri Abdullah Haçkalı, Mehmet Doğan'ın yanı sıra çok sayıda misafir ve öğrenci aileleri katıldı. Öğrencilerin hazırladığı işaret diliyle söyledikleri birbirinden güzel ilahiler

ve şiirlerle programa ayrı bir renk kattı.

Program sonrasında salavatlar ve dualar eşliğinde öğrencilere anne ve babaları tarafından taçları takılarak onurlandırıldı. Duygu dolu anların yaşandığı program başarı ve katılım belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.

Worms'ta Kur'an-ı Kerim'e geçiş sevinci

MAİNZ - Worms DİTİB Veysel Karani Camii'nde Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş ve Yasin tilaveti programı düzenlendi. Slayt gösterisi, farklı etkinlikler ve kahvaltı ikramının oldu-

ğu programda bayanlar ilahi korusu ilahiler seslendirdi. Din Görevlisi Sebahat Havle Bayar nezaretinde Yasin Suresini ezberleyen bayanlar Yasin-i Şerif tilavet ederek programın

maneviyatına katkıda bulundular. Yıl boyunca camideki yetişkin bayanlara yönelik derslere devam ederek Kur'an-ı Kerim'e geçenlere gül takdim edildi.



Nordenham

HANNOVER - Nordenham DİTİB Selimiye Camii Kur'an Kursu'nda hafta sonunda din görevlisi ve cami derneği tarafından, eğitim - öğretim gören öğrenciler ödüllendirildi.

Selimiye Camii'nde 2015-2016 dönem sonu düzenlenen programda kurslara aralıksız devam eden öğrencilere "Katılım Belgesi" verildi. Din görevlisi Aytekin İlgin ve dernek

Başkanı İdris Aksüt programa ilgiden dolayı velilere ve öğrencilere teşekkür etti.



Bremen - Findorf

HANNOVER - Bremen Findorf DİTİB Mescid-i Aksa Camii'nde hafta sonunda kurslara devam eden öğrenciler arasında yarışma programı düzenlendi.

"Namaz kıl sevap al, namaz kıl puan al" adı altında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye de dijital

fotoğraf makinesi hediye edildi. Ayrıca Kurslara devam eden öğrencilere 2015-2016 dönem sonu "Katılım Belgesi" programı düzenlendi.





Vaihingen'de Mescid-i Aksa Camii İbadete Açıldı

STUTTGART - Vaihingen DİTİB Mescid-i Aksa Camii, çevrede yaşayan cemaatin katkılarıyla tamamlanarak ibadete açıldı.

22 ay kadar kısa önce bölge Müslümanlarının ellerinden gelen gayreti göstermesiyle hiç borçlanmadan açılış konumuna getirdikleri Mescid-i Aksa Camii'nin açılış töreninde Stuttgart Başkonsolos Muavini Sönmez Yaşar, Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan ve Dernek Başkanı Orhan Oktay yaptıkları konuş-

malarında caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiler.



Konuşmaların ardından caminin açılış kurdelası birlikte kesildi.

Açılış esnasında zaman zaman duygulu anlar yaşandığı merasimde çevrede yaşayan vatandaşlar, dernek yöneticileri sürecin başından beri her konuda desteğini esirgemenen Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan'a teşekkürlerini ifade ettiler.

Açılış sonrası ilk Cuma hutbesi ve ilk Cuma namazı, Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan tarafında nifa edildi.





Wormslu gençler kutsal beldelerde

MAİNZ - Worms DİTİB Veysel Karani Camii öğrencilerinden oluşan 36 kişilik grup Ostern tatilinde Umre ziyareti yaptı. Kutsal mekanların tanıtıldığı, duygulu anların yaşandığı ziyaret veliler tarafından takdirle karşılandı. Din Görevlileri Mesut – Sebahat Bayar mukaddes topraklarda gerçekleşen ziyaretin manevi anlamı-

nın yanında tecrübe anlamında da önemli katkıları olduğunu ifade ederek, böylesine anlamlı bir organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Umre ziyaretine katılan öğrenciler de kutsal toprakları ziyaret etmiş olmanın duydukları sevinç ve hissiyatlarını dost ve arkadaşları ile paylaşarak

tüm İslam alemine, devletimize, milletimize ve umre ziyaretine vesile olanlara bol bol dua ettiklerini, aynı grup ile hac ibadetini yerine getirmek istediklerini dile getirdiler. Öğrenciler Cuma namazında cami cemaatine hurma ve zezem suyu ikram ettiler.

Langenhagen'de hafızlık merasimi

HANNOVER - Langenhagen DİTİB Selimiye Camii'nde Uluslararası İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yasin Öztoran için hafızlık merasimi düzenlendi. Langenhagen DİTİB Selimiye Camii Din Görevlisi Ahmet Fatih Aydın'da hafızlığını tamamlayan Yasin Öztoran için cami ve çevre derneklerden geniş katılımlı bir program düzenlendi. Programa ayrıca Hannover Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay, bölgede

görev yapan din görevlileri katıldı. Programda bir konuşma yapan Din Hizmetleri Ataşesi Yusuf Ay, Öztoran'a ilahiyat eğitiminde başarılar dileyerek, hafızlık aşamasında emeğini esirgemeyen hocasına ve ailesine teşekkür etti.

Yasin Öztoran, Langenhagen DİTİB Selimiye Camii tarafından Umre ile ödüllendirildi.



Bietigheim Hastanesi'nde ibadet imkanı

STUTTGART - Bietigheim şehir hastanesinde ibadetlerin yapılabileceği farklı dinlere ait.

Müslüman hasta ve personelinin ibadetlerini yapabileceği bir mescid Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camii'nin katkılarıyla hayata geçirildi. Sachsenheim DİTİB Mimar Sinan Camii Dernek Başkanı İsmet Harbi konuya dair yaptığı açıklamada, "Bu manevi mekanın hayırlı olmasını temenni ediyor, Hastane yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.





Minik yüreklerden büyük fedakarlık

MAINZ - Worms DİTİB Veysel Karani Camii'nde eğitim gören öğrenciler "Hediyem Kur'an Olsun Kampanyası"na katılarak minik yüreklerden büyük fedakarlık örneği gösterdiler. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle düzenlenen

kampanyaya Worms DİTİB Veysel Karani Camii'nde eğitim gören öğrenciler; biriktirdikleri harçlıkları bu anlamlı kampanyaya kazandırarak ilahi kitabımızın dünyanın dört bir yanında dağıtılacak ve okunacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.

Din Görevlisi Mesut Bayar öğrencileri tebrik ederek hediyelerinin Allah katında makbul olması dileğinde bulundu.

Wetter'de çocuklara kamp

ESSEN - Wetter DİTİB Eyüp Sultan Camii'nde öğrencilere yönelik bir haftalık kamp programı düzenlendi. Wetter DİTİB Eyüp Sultan Camii'nde Din Görevlisi Bekir Kale tarafından 10-15 yaş arasındaki öğrencilere velilerinin de yazılı izni alınarak, dernek yönetimi ile koordineli bir

şekilde gençlik kampı düzenlendi. Yoğun olarak uygulanan program ve beş vakit namazın çocuklarla cemaatle kılınmasıyla çocukların camiye ısınması sağlandı.



KÖLN DİTİB MERKEZ CAMİİ

Almanya'nın en modern Camii ve Kültür Merkezi

*Bağışlarınızla
daha güzel mekanlara...*

BANKA HAVALESİ İÇİN BAĞIŞ HESABI

Alıcı Adı : Türkisch-Islamische Union

IBAN : DE97370400440505566000

| Banka : Commerzbank - Köln

| BIC : COBADEFFXXX

DITIB-ZSU GmbH

Kitabevi



bir kitap yuvası

Size özel %10 indirim.



Şubelerimizde
bulunan eserler

kaynak eserler, ansiklopediler,
dini yayınlar, çocuk kitapları,
tarih kitapları, görüntülü ve
sesli yayınlar, ayrıca
hac malzemeleri
ve hediyelik eşyaları

onlineshop üzerinden
satın alabilirsiniz.



Köln (Merkez)

Subbelrather Str. 17
50823 Köln
Tel: 0221-992 226 16
Faks: 0221-992 226 39

Münih

Schanzenbachstr. 1
81371 München
Tel: 089-720 184 15
Faks: 089-720 184 16

Berlin

Columbiadamm 128
10965 Berlin
Tel: 030-698 172 38
Faks: 030-695 077 18

Hannover

Otto-Brenner-Str. 8
30159 Hannover
Tel: 0511-228 047 11
Faks: 0511-228 047 13

Frankfurt

Münchener Str. 21
60329 Frankfurt a.M.
Tel: 069-242 487 08
Faks: 069-242 487 07

Münster

Bremer Platz 48 - 52
48155 Münster
Tel: 0251-397 18 14
Faks: 0251-397 18 15

Stuttgart

Mausier Str. 19
70469 Stuttgart
Tel: 0711-856 99 55
Faks: 0711-856 99 34

